



Tất cả những công-dân yêu nước hỗ-trợ cho chiến-dịch Tầm Súng Giặc đều được thưởng.

ĐỒNG-BÀO HÃY THAM-GIA VÀO CHIẾN-DỊCH TÌM SÚNG GIẬT.

Bất cứ đồng-bào nào tự nguyện báo-cáo những nơi có vũ-khí và đạn-dược của giặc-Cộng là đã tự góp phần vào nhiệm-vụ thống-lĩnh của quốc và sẽ được Chính-Phủ tưởng thưởng xứng đáng.

Đồng-bào sẽ được thưởng xứng đáng theo giá biểu tối thiểu và tối đa về những loại đạn dược và vũ-khí như sau:

<u>DẠM DƯỢC</u>	<u>TỐI THIỂU</u>	<u>TỐI ĐA</u>
Đạn vũ-khí cá nhân, mỗi viên (tối đa 50 viên)	5\$	10\$
Đạn vũ-khí cá nhân, từng băng (hơn 50 viên)	50\$	500\$
Đạn súng cối 60 ly, 81 ly, 82 ly	300\$	1.000\$
Đạn đại-bác	500\$	3.000\$
Đạn súng không giật	500\$	3.000\$

VŨ-KHÍ

Lựu đạn, đạn phóng lựu	500\$	750\$
Súng lục	500\$	1.000\$
Súng trường, bán tự động, hoặc bắn từng phát một	1.000\$	1.000\$
Súng trường tự động	1.500\$	2.000\$
Súng Tiểu-liên	2.000\$	2.000\$
Đại-liên 30 hoặc 50 ly	5.000\$	8.000\$
Súng cối 60 ly, 81 ly, 82 ly	5.000\$	10.000\$
Súng phóng lựu M-79	2.000\$	4.500\$
Súng không giật 57 ly, 75 ly, 82 ly	5.000\$	10.000\$
Đại-bác dưới 100 ly	15.000\$	25.000\$
Đại-bác hay súng cối trên 100 ly	20.000\$	50.000\$
Hỏa-tiến 122 ly, 140 ly hay lớn hơn	20.000\$	65.000\$

Mìn HAY BẦY NỔ

Mìn hay bẫy nổ	500\$	2.000\$
Mìn và bẫy nổ đã được đem đi gỡ	2.500\$	10.000\$

Ngoài những món tiền thưởng kể trên, một phần thưởng lên đến 100.000\$ sẽ tưởng thưởng cho những ai thông báo tin-tức chỉ dẫn để tịch thu hoặc phá hủy những khẩu Đại-bác hay hỏa-tiến 120 ly, 140 ly đang đặt trong vị-trí sẵn-sàng khai nổ. Một phần thưởng không nhỏ khác (100.000\$) cũng sẽ tưởng thưởng cho những ai thông báo tin-tức để chiếm hoặc phá hủy những căn-cứ đóng quân, vị-trí truyền tin hoặc kho tiếp-liệu của địch.

XIN ĐỒNG-BÀO LƯU-Ý: Để bảo toàn tính mạng của mình, khi phát giác được vũ-khí, mìn hoặc chài nổ, đồng-bào đừng chạm đến, chủ nên đi báo cáo ngay cho binh-sĩ Việt-Nam Cộng-Hóa hoặc Đồng-Minh biết mã thôi. Đồng-bào sẽ được tưởng thưởng ngay sau khi tin-tức của đồng-bào được xác nhận là đúng.

SỨC TÀN PHÁ KHỦNG KHIẾP CỦA MÁY BAY B-52



Máy bay B. 52 là một loại oanh tạc cỡ bay cao trên 10 cây số và mang được trên 100 trái bom, mỗi trái nặng 340 Kí. Mỗi ngày một chiếc B.52 có thể ném 200 tấn bom. Người nào ở gần nơi bị ném bom có thể bị chảy máu ở mồm, mũi, tai và lông ngực như bị phá tung ra.

Các bạn đã được nghe nói về sức công phá của B.52. Không nên để bị hy sinh một cách vô ích. Hãy trở về với chính phủ VNCH, bạn sẽ được đón tiếp nồng hậu.

SỨC MẠNH CỦA MÁY BAY B-52

Đây là loại phản lực cơ có sức chứa bom lớn nhất trong các loại. Nó có thể mang được hơn 100 trái bom, mỗi trái nặng 340 Kí. Nhiều anh em hồi chánh đã hiểu rõ sức tàn phá của máy bay B.52. Tất cả các công sự dù vững chắc đến đâu cũng đều có thể bị hủy diệt. Trong 1 ngày, đoàn máy bay B.52 có thể san thành bình địa một vùng rộng lớn là 20 cây số vuông.

Các bạn đã nghe nói về sức công phá của máy bay B.52. Vậy điều tốt hơn hết là các bạn nên trở về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.





DÂY LÀ MỘT PHẦN HỎA LỰC CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ ĐỒNG MINH

CÙNG CÁC CÁN BINH BẮC VIỆT

Để che đậy dã tâm xâm lược miền Nam, bọn nguy-quyền Hà-Nội đã hóa trang cho các bạn thành cái gọi là “Mặt-Trận Dân-Tộc Giải-Phóng Miền-Nam” với hy-vọng lừa gạt được nhân-dân miền Nam, nhưng Cộng-Sản đã bị lộ chân tướng một cách trở trăn, nhục-nhã, vì toàn dân miền Nam đâu cần các bạn giải-phóng cho họ vì họ đang sống trong tự-do, hạnh-phúc, mà trái lại họ căm thù oán ghét các bạn hơn vì các bạn đi tới đâu là chỉ gieo rắc đau thương, chết chóc cho họ tới đó! Các bạn hãy suy-nghĩ kỹ! Phải chăng các bạn chỉ là vật hy-sinh cho bọn nguy-quyền Hà-Nội! Trước hỏa-lực vô cùng dũng mãnh của Quân-Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng-Minh và chính hỏa lực hùng hậu này như các bạn đã có lần chứng kiến nó đang chờ bạn trong tương lai, thì làm sao các bạn tránh khỏi cái chết không toàn thây được! Đừng chạy theo những hứa hẹn hảo huyền vô vọng của bọn đầu sỏ chỉ-huy, mà hãy tìm cho mình một đời sống thiết-thực, tự-do hạnh-phúc, và con đường ngắn nhất cho bạn là hãy buông súng để cứu lấy bản thân.



ĐÂY LÀ MỘT PHẦN HỎA LỰC CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HÒA VÀ ĐỒNG MINH.

HỎI ANH EM CÁN-BINH CỘNG-SẢN BẮC-VIỆT !

Cộng-Sản Hà-Nội bắt buộc mọi người đều phải cưỡng bách lao động tại các nông trường tập thể mà không được hưởng thụ đúng theo công khó của mình. Tư-nhân không có quyền xuất bản sách báo. Tôn-giáo bị bóp chết. Thuần phong mỹ-tục bị tiêu hao. Cơm chỉ đủ cầm hơi. Áo chỉ đủ để khỏi chết rét. Không bao giờ được đi bầu cử để chọn người xứng đáng vào Chính-quyền.

Miền Bắc là địa-ngục. Miền Nam là thiên-đăng. Đồng-bào miền Nam đâu cần sự giải-phóng của bọn độc tài Cộng-Sản.

Hãy suy nghĩ kỹ để khỏi bị hy-sinh oan uổng. 7-317-69

TIN TỨC THÂN NHÂN

Chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa trân trọng thông báo để đồng bào biết rằng có một số binh sĩ miền Bắc đã bị bắt làm tù binh tại miền Nam. Tôn trọng quy ước quốc tế về tù binh, những người này đang được chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa săn sóc chu đáo. Họ sẽ được trở về với gia đình khi chiến tranh chấm dứt.

Sau đây là danh sách một số tù binh trong số 2.550 tù binh Bắc Việt đã giữ ở miền Nam:

- NGUYỄN-VAN-SON, binh 1, sinh năm 1951 tại Kim-Xuyên, An-Xinh, Kim-Môn, HẢI-DƯƠNG. Cha là Nguyễn-văn-Ba. Mẹ là Lê-thị-Ngào.
- NGUYỄN-HỒNG-THANH, binh 2, sinh năm 1948 tại Yên-Dinh, Đức-Thành, Yên-Thành, NGHỆ-AN. Cha: Nguyễn-hồng-Nho. Mẹ: Bùi-thị-Dinh.
- TRẦN-VĂN-DINH, binh 1, sinh năm 1948 tại Hồng-Thái, Nghi-Hai, NGHỆ-AN. Cha là Trần-văn-Hoàng. Mẹ là Trần-thị-Minh.
- NGUYỄN-VĂN-SUY, binh 2, sinh năm 1948 tại Minh-Đức, Tiên-Lang, HẢI-PHONG. Cha: Nguyễn-đức-Nam. Mẹ: Lê-thị-Ban(c).
- PHẠM-VĂN-HY, binh 1, sinh năm 1947 tại Kim Sơn, Hà-Dông, Hà-Trọng, THANH-HÓA. Cha là Phạm-văn-Lai. Mẹ là Nguyễn-thị-Dông(c).
- NGUYỄN-NGUYỄN, binh 1, sinh năm 1945 tại Cự-Nam, Bồ-Trạch, QUẢNG-BÌNH. Cha là Ng-v-Mai(chết). Mẹ là Đào-thị-Nghĩa.
- BÙI-NGHI-ANH, binh 2 sinh năm 1941 tại Cao Sơn, Cao-Lộc, Cao-Xá, CAO-BẰNG. Cha là Bùi-văn-Khương. Mẹ là Nguyễn-thị-Hà.
- NGUYỄN-QUANG-KHÂM, binh 1, sinh năm 1950 tại Nam-Long, Nam-Dàn, NGHỆ-AN. Cha là Nguyễn-Nhiêm. Mẹ là Nguyễn-thị-Nhan.
- LAI-VĂN-DƯƠNG, binh 2, sinh 1/10/1940 tại Xóm 1, Thanh-Tân, Thanh-Liêm, NAM-HÀ. Cha là Lai-văn-Rừng. Mẹ là Lai-thị-Dan.
- NGÔ-QUỐC-TUẤN, Trung Sĩ, sinh năm 1947 tại Nghi-Thịnh, Nghi-An, Nghi-Lộc, NGHỆ-AN. Cha là Ngô-văn-Chữ. Mẹ chết lúc còn nhỏ.

- NGUYỄN-VIỆT-SỬ, binh 2, sinh năm 1940 tại Trung-Nam, Quảng-Nhân, Quảng-Đông, THANH-HÓA. Cha: Nguyễn-việt-Sách(c). Mẹ: Trần-t-Khuê
- NGUYỄN-NGHĨA-TỬ, Trung sĩ, sinh năm 1938 tại Chi-Liên, Thanh-Chị, Thanh-Chương, NGHỆ-AN. Cha: Nguyễn-trung-Đại. Mẹ: Trần-thị-Thiện(c)
- NGUYỄN-VĂN-THIỆN, binh 2, sinh năm 1949 tại Hữu-Trung, Tân-Phong, Ninh-Giang, HẢI-DƯƠNG. Cha: Nguyễn-văn-Minh. Mẹ: Nguyễn-thị-Tình.
- NGUYỄN-XUÂN-DŨNG, binh 2, sinh năm 1947 tại Hoàng-Hoa, Hoa-Thủy, Ninh-Hóa, NINH-BÌNH. Cha: Nguyễn-xuân-Lang. Mẹ: Nguyễn-thị-Toàn.
- NGUYỄN-VĂN-THÂN, binh 2, sinh năm 1944 tại Kinh-Điền, Đại-Điền, Vĩnh-Bảo, THÁI-BÌNH. Cha: Nguyễn-văn-Phung. Mẹ: Nguyễn-thị-The.
- TRỊNH-VĂN-GIANG, binh 1, sinh năm 1948 tại Xóm Mụ, Trung-Kiên, Văn-Lâm, HÙNG-YÊN. Cha là Trịnh-văn-Cao. Mẹ là Nguyễn-thị-Ly.
- NGUYỄN-VĂN-PHỐI, binh 2, sinh năm 1950 tại Hồng-Nguyên, Thái-Thỉnh, Hưng-Nhân, NAM-DÌNH. Cha: Nguyễn-văn-Kênh. Mẹ: Bùi-thị-Ty.
- NGUYỄN-BÁ-SIÊU, binh 2, sinh năm 1948 tại Đông-Linh, An-Bái, Phù-Dức, THÁI-BÌNH. Cha là Nguyễn-bá-Thanh. Mẹ là Nguyễn-thị-Chân.
- TRẦN-ĐỨC-DỨC, Trung sĩ, sinh năm 1942 tại Hà-Dinh, Đức-Ân, Đức-Thọ, HÀ-TỈNH. Cha là Trần-dinh-Thúc. Mẹ là Lê-thị-Hợi.
- NGUYỄN-THANH-TRƯỜNG, binh 2, sinh năm 1947 tại Tân-Việt, Thanh-Trủy, Lê-Thủy, QUẢNG-BÌNH. Cha: Nguyễn-Xét(c). Mẹ: Hoàng-thị-Luyện.
- TÔN-TÍCH-NGHỆ, binh 1, sinh năm 1946 tại Minh-Khai, Thanh-Minh, Thanh-Chương, NGHỆ-AN. Cha: Tôn-gia-Tĩnh. Mẹ: Nguyễn-thị-Khuông.

Ngoài những người may mắn trên đây, một số đồng khác đã tử trận. Chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa thành thật chia buồn với những gia đình có con em đã chết ở miền Nam.

Đây là danh sách số 2 trong tổng số 14 danh sách (loạt 2). Đồng bào nên thu nhặt cho đủ số danh sách loạt 2 để giúp đỡ những người khác biết tin tức về thân nhân của họ đã bị gửi vào Nam.

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRONG HÀNG NGŨ CỘNG SẢN

Chính sách di tản thương binh của các bạn, dù có được chấp hành nghiêm chỉnh cũng ít có hy vọng cứu thoát những chiến sĩ bị thương nặng vì các bạn thiếu phương tiện y tế.

Trong khi đó QLVNCH và Đồng Minh đã dùng máy bay lên thẳng để di tản thương binh nên chỉ 30 phút sau thương binh đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Vì vậy mà khá nhiều binh sĩ Cộng Sản bị thương nặng ở chiến trường đã được QLVNCH và Đồng Minh cứu sống.



NHỜ TÀI THƯƠNG NHANH
CHÓNG, BINH SĨ CỘNG SẢN
NÀY ĐÃ ĐƯỢC CỨU SỐNG

MÁY BAY LÊN THĂNG, MỘT PHƯƠNG TIỆN TẢI THƯƠNG TỐI TÂN VÀ NHANH CHÓNG NHẤT



ĐÂY, PHƯƠNG TIỆN TẢI THƯƠNG TỐI TÂN.

Di tản thương binh nặng một cách nhanh chóng khỏi chiến trường là một trong những điều kiện tối cần thiết để cứu sống thương binh ấy. Chính sách di tản thương binh của các bạn tuy đúng nhưng phần lớn các thương binh đều bị chết ở dọc đường vì không thể chịu đựng được thời gian di chuyển quá lâu.

Nhờ phương tiện tải thương tối tân và nhanh chóng này, 90% số thương binh nặng của QLVNCH và Đồng Minh cũng như của Cộng Sản để lại chiến trường đã được cứu sống.



Đạn Tàu bạn bắn đồng-bào.
Bên dân, bên Đảng, bên nào nặng hơn?

CÙNG CÁC CÁN-BINH BẮC-VIỆT.

Một trong những mối bận tâm lớn nhất của các cấp chỉ-huy của bạn là tìm hết cách để che đậy sự thật.

Thư từ giữa các bạn và gia-đình bị kiểm duyệt gắt gao và hạn chế đến mức hầu như cắt đứt mọi liên hệ với gia-đình.

Các bạn không được tự-do nghe các đài phát thanh và đọc truyền đơn Quốc-Gia để đối chiếu với thực tế mà tìm ra sự thật. Các bạn chỉ được tuyên truyền theo luận điệu một chiều vô cùng thâm tai.



MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN-VỊ TÁC CHIẾN
THƯỜNG THỰC VÀ ĐƯỢC VÕ - TRANG
HÙNG-HẬU CỦA QUÂN-LỰC VIỆT-NAM
CỘNG-HÒA MÃ CÁC BẠN KHÔNG THỂ
NÀO ĐƯƠNG CỰ NỔI.

CÙNG CÁC THANH THIẾU NIÊN CỦA QUÂN ĐỘI BẮC VIỆT

Tại sao các bạn chỉ được huấn luyện sơ sài và bị gửi vào chiến trường miền Nam để chết một cách oan uổng?

Lý do rất dễ hiểu! Những thất bại nặng nề của quân đội Bắc Việt tại miền Nam gây ra tình trạng thiếu hụt quân số trầm trọng nên các bạn bị vội vã gửi vào Nam để lấp vào những chỗ trống đó.

Các bạn nên biết rằng, với sự huấn luyện quân sự ít ỏi như vậy, các bạn khó lòng thoát chết khi đương đầu với các đơn vị tác chiến thuần thục và được võ trang hùng hậu của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

7-705-68

NHỮNG ĐIỀU CHỈ DẪN KHI RA HỒI-CHÁNH.

Khi ra hồi-chánh với Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa, hãy làm theo lời chỉ dẫn sau đây bạn sẽ được đón tiếp nồng-hậu.

1. Chôn dấu vũ-khí một nơi để sau này lãnh thưởng.
2. Ra trình diện vào lúc bạn gặp với bất cứ cơ-quan nào của Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa hoặc lực-lượng Thế-Giới Tự-Do.
3. Nếu các bạn không mang theo hoặc không có truyền đơn, các bạn cũng có thể hồi-chánh bằng cách hãy hô to "CHIÊU-HỒI" khi tiến đến.

Hành động của các bạn sẽ được lực-lượng Thế-Giới Tự-Do nhân biết và các bạn sẽ được tiếp đón nồng-hậu và đối-đãi tử-tế.

Đây là con đường để cứu vãn đời các bạn. Hãy hồi-chánh mau kéo muộn. Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa đang chờ đón các bạn.

Các binh-sĩ thuộc Trung-Đoàn 36 Chánh-quy Bắc Việt chú ý.

Ngay khi các bạn xâm nhập vào Nam, các bạn đã thấy nhiều đồng đội của các bạn phối thây trên bãi chiến-trường.

Mọi đây năm sĩ quan của các bạn đã bị giết, trong số có Tiểu đoàn phó **VŨ-VĂN-THƯỜNG**.

Nếu các bạn còn ở lại trong hàng ngũ Cộng-sản, các bạn chắc chắn sẽ bị chết. Hồi-chánh là con đường danh dự để xây dựng lại cuộc đời các bạn. Chính-phủ và nhân-dân miền Nam Việt-Nam đang chờ đón các bạn qua chính-sách Chiến-Hồi.

Điều trị tù binh bị thương

Những tù binh này đã được cứu sống sau khi bị thương và bị đồng bạn bỏ lại chiến trường.

Hình ảnh này đã nói lên tình thương nhân loại của chiến sĩ VNCH và Đồng Minh đối với những tù binh bị thương nơi chiến địa.

2966





Những binh sĩ Cộng Sản bị thương ở chiến trường và bị bắt đều được trực thăng chở về các bệnh viện của quân lực VNCH và Đồng Minh và được cứu chữa chu đáo. Đây là một niềm an ủi cho những tù binh Cộng Sản đã bị đồng bạn bỏ lại chiến trường.



**TOÀN THẾ GIỚI
Hoan nghênh chuyến bay
QUANH MẶT TRĂNG**

Nhân dân của nhiều quốc gia trên thế giới đã khen ngợi ba phi hành gia HOA-KỲ vừa từ cung trăng trở về quả đất ngày 27/12/1968 sau khi đã hoàn thành một chuyến bay vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: chuyến bay quanh mặt trăng. Các phi hành gia đã lái phi thuyền rớt xuống Thái Bình Dương một cách chính xác sau khi bay 6 ngày trong không gian và vượt qua 80 vạn cây số từ quả đất lên mặt trăng và trở về. Các phi hành gia này đã bay quanh mặt trăng 10 lần trước khi trở về quả đất.

**ĐOÀN VĂN NGHỆ VNCH
ĐƯỢC TIẾP ĐÓN LONG TRỌNG
KHI TRỞ VỀ VIỆT-NAM**



Sau khi trình diễn tại Pa-Ri, Luân-Đôn và Ra-Ba và được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt, đoàn Văn Nghệ VNCH đã được tiếp đón long trọng khi Đoàn trở về Saigon.

CHỐNG CỘNG
tại
TRUNG-QUỐC

Nguồn tin tình báo cho biết rằng 3 trung đoàn du kích chống Cộng đang hoạt động tại miền Đông tỉnh Quảng-Tây. Quân du kích đã phá hoại các phương tiện vận tải và tấn công các cơ sở quân sự của Trung Quốc. Quân du kích đã tăng cường các trận đánh sau khi đã được trang bị thêm bằng những chiến lợi phẩm. Quân du kích cũng đã thành lập các tổ "bắn sẻ" để ám sát các Sĩ Quan trong bộ đội Trung Quốc.

**KHAI
THÔNG
HỘI
NGHỊ PA-RI**



Ngày 16-1-1969, bộ trưởng Ngoại Giao VNCH Trần Chánh Thành loan báo là VNCH, Mỹ và bên Cộng-Sản đã đồng ý về hình dáng chiếc bàn hội nghị. Một chiếc bàn tròn được dùng làm bàn hội nghị, với hai bàn chữ nhật của thư ký đoàn ở hai bên. Phái đoàn VNCH và Mỹ ngồi một bên và phái đoàn Hanoi với Mặt Trận Giải Phóng ngồi một bên.

**HOÀN THÀNH MỘT NHÀ
MÁY ĐIỆN TỐI TÂN**

Một trong những nhà máy điện tối tân của miền Nam Việt-Nam đã bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/1969. Tọa lạc tại tỉnh An-Giang, nhà máy này có thừa điện lực cung cấp cho 18.000 gia đình ở vùng quê. Đây là lần đầu tiên nông dân tỉnh An-Giang có điện dùng. Nhà máy điện mới này sẽ cung cấp điện để phát triển kỹ nghệ và những nhà máy xay lúa hiện đại, những nhà máy làm đồ gỗ, và cả những máy móc dùng để ấp trứng và sản xuất thức ăn cho gà vịt.

Học thêm NGHỀ MỚI



Rất nhiều cán bộ Cộng Sản khi trở về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đều được học thêm nghề mới. Anh Đoàn Sửu trong hình trên đây, là một trong số 27 người đã được học về cơ khí tại một xưởng cơ khí ở thành phố Huế.



**CHỈ CÓ CHÁNH-SÁCH CHIÊU-HỜI MỚI MANG
LẠI CÁI TẾT ĐOÀN-TỤ TRONG GIA-ĐÌNH.**

MẺNG NÀM MỚI



MẺNG HẰA BỊNH



CÙNG CHUNG LÝ TƯỞNG

Một động tác cần thiết trước lúc xuất quân của người sĩ quan chỉ huy. Đây, hai sĩ quan Việt Mỹ, một lần nữa đánh dấu sào huyết của Cộng Sản để tiến đánh.