

Ngo thi Bock Tuyet



Nov 17, 1986

To

Ba Khuei Minh Tho
Hoi truong hoa tu Binh Viet Nam.
P.O. Box 5435, Arlington
VA 22205-0635
U.S.A.

Sidney, OHIO Nov. 16 - 1986

• Nov 82 Kính gửi,

Bà Khúc Minh Thảo, Hội trưởng Hội
tự binh tại Việt Nam.

Kính thưa Bà,

Tôi vừa nhận được thư của Bà tôi bàu
lại liên lạc với bà về việc lập danh sách
của những người tự binh tại Việt Nam, để
hàm chính phủ Mỹ can thiệp, để họ được
đoán ta giao tình trong xí nghiệp.

Kính Bà cho tôi biết liệu bà làm thủ tục
cung như những tin tức liên hệ sẽ nice
cần thiệp này. Tôi ở đây chỉ có một
gia đình tôi là tôi, o có thời điểm tôi
Việt Nam, nên tôi không biết tin tức
nhieu. Kính Bà liên lạc với tôi qua
địa chỉ như sau:

Ngô Thị Bách Tuyết

Nếu có thể xin Bà vui lòng cho
tôi số điện thoại của Bà, hoặc tôi có
thể liên lạc với bà qua số điện thoại
điện thoại. Kính thưa bà khâm tốn, bà
thu em bà tôi gửi cho Bà. Trong
chữ tin của Bà. Cám ơn Bà

Ngô Thị Bách Tuyết

Tuyết

Điều Khoa
Hàng
01/11/1986
Bà Khúc Minh Thảo
11/12/1986

Điện thư ngày 20 Tháng 10 năm 1986

Kính gửi

Bà Khúc Minh Phố, Hội Trưởng Hội Tù binh
tại Việt Nam

Families of Vietnamese Political Prisoners
Association

P.O. Box 5835

RA. 22205 - 0635 Arlington
USA.

Tôi là tên Nguyễn Văn Hồi, sinh ngày 16-5-1923, hiện đang trú tại nhà số
90/10 Khuôn 2 Phường Lân Lields, Khu phố 3
Thị trấn Phù Cát, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Kính thưa Bà.

Tôi xin phép gửi thư này đến Bà, xin Bà
vui lòng ghi name tôi vào dans sách Hồ Tù binh
Việt Nam.

Tuộc kia tôi là Thiếu tá Cảnh Sát mà ngạch
hát cũ của tôi là dùm trưởng hảng I sau 3 năm trong
nghề Cảnh Sát được Gia Sát đốc đồng thời cấp
huy là Thiếu tá Cảnh Sát vào năm 1970.

Tôi trước giữ nhiều chức vụ sau Cấp dưới
Kế như sau:

Năm 1966 đến năm 1969: Trưởng ty Cảnh Sát dưới
qua tai lính giàu Nghĩa, thời kỳ tôi giữ chức vụ
cũng là thời kỳ tháng lúc quân đội Mỹ đổ quân
tại Việt Nam. Thời gian phục vụ tôi đây tôi
trước làm việc chung với Cố vấn mà tôi còn
nhớ rõ tên của ông như: George Muller cố vấn CS
tổng quát, ông này sau một thời gian đổi về Bộ tư lệnh
Cảnh Sát Cố vấn nghiên cứu thám Cứu Cảnh Sát
nhưng, thay thế ông là Charles Soltan ông này rất

nhân quý tôi trong việc làm, sau hơn 2 năm sống về nước và thay thế ông Messel mà tôi không nêu tên. Rằng nghe nói Cảnh Sát đặc biệt là ông Kantagami người gốc Hawaii, thời gian ngắn ông đổi tên khác thay thế ông Loadwick này quý tôi như ông Charles Sothen. Khi tôi rờikins thành phố Või Thắng ông Loadwick thuyên chuyênr về giúp việc cho hàng thám Architect Pacifique tại Cảng Cùi Séc (thuộc) quân Cảnh Sát. Song hành tôi giúp cho sáu tháng sau được quay về Huế là ngày 6.2. Sau Tết Mậu Thân tôi thuyên chuyển vềkins Point Duong năm 1969 tại đây tôi làm việc với ông Cố Cảnh Sát tổng quát là ông Hendriksen không nêu tên, và Cố vấn đặc biệt là ông Devonport cảng Mỹ nêu tên. Cố ông này rất quý tôi trong các chinh chiến lập tức.

kins Huế chuyển vềkins Point Duong đầu năm 1970 là chỉ huy Cảng Cảnh Sát Vũng 3 (Region 3) tại Biên Hoà. Tôi rất quen biết với ông Cố vấn Cảnh Sát Vũng 3 là Ông Robert FRENCH, con rể của nhiều năm tôi không nêu tên.

Cuối năm 1972 rồikins đang tôi đến về Cảnh Sát Vũng 3 tại Củ Chi cho đến ngày quay phim.

kins Bé, sau gần một tháng 15 ngày già đi về lỵ binh, và tôi chết vì bị tên thù bắn bét tai Nam, và tôi bị bắt sau gần phong 2 ngày họ đưa tôi Cải tạo ra Miền Bắc và được trả tự do, do quyết định số 66/GT. vào ngày 18.12.1960.

Số mong mỏi của tôi là được ghi vào danh sách liệt sĩ hồn chinh thi, năm 1962 tôi có gửi 1 lá thư sang Thaitan để được trả về trong chương trình DDP, nhưng không thấy hồi báo. Hiện tôi có 1 người con gái là tên bay Ohio tên là Mrs. Mary, Cộng Hòa Séc tên là Mrs. Mary Nguyen, 1146 Riverbank Avenue Sydney 45365 Ohio USA. Các con tôi đều lớn, chỉ có đứa út chưa về chung lũ: Ngô Lương Khanh sinh năm 1963 và Ngô Thị Tuy Hồng 1966.

Tôi nay tôi già và không còn có thể chuyển đến Bé, xin Bé vui lòng bồi béo cho tôi biết lý do con tôi, xin lỗi.

kins Chào bạn

Dinh Lanh & quý
Cải tạo
(Photo copy.)

Hoàng Văn Huân