

B. Danh

~~VCD 114~~

4/63

VCD 252

NLF FILE

TÀI LIỆU/HỒ TÀI

SUBJ

VCD

00252

DATE

SUB-CAT

4/63

# DỪNG-KHI CÁCH-MẠNG



# I. SUỐT ĐỜI HY SINH PHẦN ĐẦU CHO CÁCH MẠNG

## 1. Dùng khí cách mạng là gì và quan trọng thế nào?

Nhiệm vụ cách mạng của Đảng và nhân dân ta ở miền Nam là đấu tranh đánh đổ đánh đổ đế quốc phong kiến, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện đưa cả nước Việt nam <sup>tiến</sup> lên xã hội chủ nghĩa. Đó là sự nghiệp vô cùng quang vinh, vĩ đại.

Nhưng muốn đạt được mục đích ấy, phải trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ. Hiện nay Mỹ - Diệm đang nắm quyền thống trị ở miền Nam. Chúng dùng chính quyền quân đội, công an, cảnh sát, nhà tù để khủng bố hàng

tiêu diệt phong trào cách mạng của nhân dân ta và duy trì nền thống trị độc tài hung bạo của chúng. Phong trào cách mạng càng lên cao, chính quyền của địch càng bị uy hiếp và sắp đến ngày bị đánh đổ thì Mỹ-Diệm càng lồng lộn điên cuồng, ra sức khủng bố bắt giết nhân dân để cứu vãn cái chết của chúng. Chúng sẽ không bao giờ từ bỏ chính quyền và để đường lối phục cách mạng.

Muốn vượt qua những cơn thử thách gay go trong lúc đấu tranh với quân thù để giành thắng lợi, người cộng sản và chiến sĩ cách mạng phải có dũng khí cách mạng thật cao và thật vững.

Dũng khí cách mạng là một yếu tố có tính chất quyết định hết sức quan trọng và cần thiết đối với tất cả mọi đảng viên và mọi người cách mạng. Không có dũng khí cách mạng thì không thể làm cách mạng, cũng không thể giành được

thăng lợi cuối cùng.

Đứng khi cách mạng, nói một cách tóm tắt là: "Giàu sang không quyền rủ, đói không chuyền lay, uy vũ không khuất phục?" Câu ấy có nghĩa là dù khó khăn gian nguy đến mấy, người đảng viên, người cách mạng cũng phải một mực trung thành với Đảng, với nhân dân, Kiên trì cách mạng đến cùng, Kiên quyết suốt đời hy sinh phấn đấu cho cách mạng, cho Đảng.

2. Suốt đời phấn đấu cho cách mạng, cho Đảng là thế nào?

Suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng là tiêu chuẩn cao nhất của người cộng sản, người cách mạng. Đó là tinh thần đấu tranh liên tục không ngừng không bao giờ mệt mỏi của những chiến sĩ cách mạng. Trong cuộc đời của mình, không kể lúc nào hay ở đâu lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc phong trào

lên hay xuống, lúc sung sướng hay khổ  
cực - trong tất cả mọi trường hợp người  
chiến sĩ cách mạng không nửa chừng  
bỏ dở, không xa rời đội ngũ, không  
trốn tránh nhiệm vụ.

Trong lúc đang hoạt động, trước sự  
khủng bố, kiểm soát gắt gao của  
địch nhất định gặp nhiều khó khăn,  
gian khổ, có lúc đứt liên lạc với cấp  
trên, có lúc mất cơ sở, anh em đồng  
chi bị bắt hết chỉ còn một mình ta  
tuông đấu với địch. Có những lúc đi  
lại khó khăn phải treo đào lại suối  
băng núi xuyên rừng, thúc khuya dậy  
đêm, giải nắng dầm mưa. Có những  
lúc ăn đói mặc rách, thiếu thốn mọi  
bề, đau ốm bệnh tật, trong những  
lúc ấy người cách mạng không nản  
hối sờn lòng, kiên trì chịu đựng  
gian khổ, tìm mọi cách vượt khó  
chấn phấn khởi làm tròn nhiệm vụ

Trong lúc bị bắt bớ, tra tấn, chém giết, khi đứng trước quân thù, người cách mạng vẫn không hề nao núng kiên quyết giữ vững lòng trung thành với cách mạng, không đầu hàng phần bội, làm tay sai cho địch, Trong lúc ở tù, mặc dù địch ngăn cấm, đàn áp, dọa dẫm, vẫn không bỏ tay chịu khuất phục, mà tìm mọi cách để hoạt động, đấu tranh, ra sức học tập rèn luyện.

Trong lúc ra khỏi tù, quyết không gớm địch, không run sợ trước sự khủng bố đàn áp của địch, không chần chừ nằm im.

Trái lại phải tìm mọi cách tuyên truyền giáo dục tổ chức quần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh, đồng thời tìm mọi cách liên lạc với Đảng.

Tóm lại, vô luận trong hoàn cảnh nào người cách mạng cũng phải kiên trì phấn đấu đến cùng.

Trong thực tế đấu tranh cách mạng

của Đảng và nhân dân ta, bên cạnh những người luôn luôn nêu cao gương dũng cảm phấn đấu kiên trì liên tục và suốt đời cho cách mạng, cũng có một số người không làm đúng như thế. Có người khi thấy phong trào phát triển thuận lợi thì tham gia hăng hái tích cực, nhưng khi cách mạng gặp khó khăn, phong trào bị khủng bố, tạm thời lùi xuống, thì hoang mang dao động, xin nghỉ việc hoặc tự động rút khỏi hàng ngũ. Cũng có những người trong khi hoạt động, thiếu ăn, thiếu mặc đau ốm bệnh tật, ở lại khó khăn thì than van kêu ca, bi quan tiêu cực, không tích cực hăng hái. Có một số người khi bị bắt bớ, tra tấn, tính mệnh bị uy hiếp thì khai báo đầu hàng, thậm chí còn người phần bội làm tay sai cho địch. Có người khi ra khỏi tù lúc nghĩ đến những ngày tra tấn rùng rợn, lúc nghĩ đến

những cảnh giam cầm đầy dọa trong tù  
lúc thấy trước mắt mình địch vẫn khùng  
bà nhân dân cáo giết, sợ mình bị bắt lại  
thì không dám hoạt động, v.v...

Tất cả những tư tưởng và hành động  
ấy đều sai lầm. Mặc dù dưới những mức  
độ khác nhau, họ đều không giữ vững  
tinh thần kiên trì, liên tục suốt đời phân  
đấu. Nguyên nhân sâu xa nhất của  
những sai lầm ấy là tư tưởng tham sợ  
sợ chết, không biết đặt lợi ích của Đảng  
của cách mạng trên hết, không có  
quyết tâm hy sinh lợi ích cá nhân  
để phục tùng cho cách mạng.

3- Vì sao phải hy sinh lợi ích cá  
nhân cho cách mạng?

Hy sinh lợi ích cá nhân cho cách mạng  
là một trong những tiêu chuẩn phẩm  
chất cao nhất của những chiến sĩ  
cách mạng. Một khi ta đã tự  
nguyện tham gia

cách mạng, hoặc gia nhập Đảng, điều cần xác định đầu tiên là phải kiên quyết hy sinh cho cách mạng. Nếu tự thấy mình không có đủ tinh thần quyết tâm hy sinh cho cách mạng, thì tốt hơn là đừng làm cách mạng.

Đấu tranh cách mạng là một cuộc đấu tranh giai cấp giữa địch và ta. Làm cách mạng là đấu tranh sống chết với quân thù. Người đảng viên, người cách mạng lại phải đi tiên phong trong cuộc đấu tranh quyết liệt ấy. Hiện nay trong cuộc đấu tranh chống Mỹ-Diệm là kẻ thù hung bạo và tàn ác nhất của dân tộc ta để giành quyền sống, người cách mạng không tránh khỏi hy sinh.

Có những điều hy sinh có tính chất thường, như phải chịu đựng khó khăn gian khổ trong lúc hoạt động, hoặc có lúc phải xa gia đình, xa cha mẹ, xa vợ con thân yêu của mình; hoặc có

lúc ta bị lộ, quân thù sẽ khủng bố, dây kéo gia đình ta, làm cho gia đình ta bị đời khổ, điều đúng. Tuy những sự hy sinh ấy là thông thường, nhưng cũng có tình thân hy sinh chiến đấu cao cả mới vượt qua được. Những cái hy sinh cao nhất, nghiêm trọng nhất là ta có thể bị bắt bớ, bị tra tấn bằng mọi cực hình và cũng có thể bị quân thù bắn giết, tính mệnh ta không còn nữa. Trong lúc này có thể có hai ý nghĩ: hoặc đầu hàng kẻ thù, hoặc kiên quyết hy sinh. Người chiến sĩ càng sẵn người cách mạng chân chính chỉ có một ý nghĩ: kiên quyết hy sinh cho cách mạng. Dù tính mệnh ta không còn, nhưng Đảng và cách mạng cần ta chết, thì ta không một chút tính toán hơn thiệt, không một chút mưu mô trừ trừ, do dự, tránh

trở, hoặc đưa cho người khác. Ta  
sẵn sàng sống tự nguyện hy sinh tất  
thảy cho cách mạng.

Vì sao phải làm như thế?

Có hai lý do sau đây:

a) Cả hy sinh mới giành được  
giải phóng

Hiện nay chỉ trừ ban người bám đất  
đề quốc Mỹ, làm tay sai cho Mỹ phần  
lợi quyền lợi nhân dân và dân tộc không  
một người nào muốn làm thân trâu  
ngựa nhục nhã cho Mỹ. Diệt dè rồi đi  
đến bị diệt vong. Ai ai cũng muốn cho  
miền Nam được giải phóng, cho Tổ quốc  
được thống nhất, cho cả nước tiến lên  
con đường tươi sáng mà hiện nay miền  
Bắc đang thực hiện là chủ nghĩa xã  
hội, bước đầu của chủ nghĩa cộng sản,  
ước mơ vĩ đại hàng mấy chục  
năm nay của nhân dân ta.

Nhưng muốn đi đến tương lai tươi  
sống

ấy nhất định không thể chờ một sự may mắn nào. Thắng lợi của sự nghiệp giải phóng không bao giờ tự nó đến với nhân dân ta. Phải đấu tranh mới giành được. Trong đấu tranh, nhất định phải có hy sinh đổ máu. Lịch sử đấu tranh cách mạng từ trước đến nay của nhân dân ta trong bất cứ thời kỳ nào, đã chứng minh rằng: nếu không có một số người phải hy sinh trong đấu tranh chống lại quân thù, thì không thể giành được giải phóng.

Hàng trăm hàng ngàn đảng viên cộng sản và những người yêu nước phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy suốt ba năm thời kỳ của thúc dân Pháp, nhất là trong các cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ-an (1930) Nam Kỳ (1940)... mới đưa C.M. thống nhất đến thành công. Hàng ngàn hàng vạn đảng viên cộng sản và nhân dân ta phải chịu... chết hoặc hy sinh hàng ngàn lý mạng hàng triệu nhà cửa

bị tiêu hủy, tàn phá, mới đưa kháng chiến đến thắng lợi, giải phóng mới được một nửa nước ở miền Bắc. Hiện nay trong cuộc đấu tranh chính trị ở miền Nam, hàng ngàn người đã bị giết chết, hàng vạn người đang bị tra tấn giam cầm, mới giữ vững và phát triển được phong trào cách mạng ở miền Nam. Rồi đây nhân dân ta, Đảng ta phải chịu đựng nhiều hy sinh nữa mới giải phóng được nhân dân ta khỏi nanh vuốt của Mỹ, Diệm.

Những bài học cách mạng ấy dạy chúng ta rằng: Không phải chúng ta hy sinh để hy sinh. Chính vì có một số người tự giác hy sinh, và cần thiết phải hy sinh một số ít người, cho nên mới giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân ta. Nếu trong cuộc đấu tranh cách mạng hiện nay, không một người nào dám

hy sinh thì nhân <sup>đàn</sup> viên không được giải phóng, Tổ quốc ta không thể thống nhất, chủ nghĩa xã hội không thể thực hiện được.

Chúng ta phải cần nhận rõ điều này đã một khi sự hy sinh đến với mình, và khi cách mạng. Khi Đảng đòi hỏi phải hy sinh, thì ta sẵn sàng dùng cảm đem nhận.

b- Nhận đến có được giải phóng, áo nhận dân và gia đình ta mới được tự do hạnh phúc.

Những người song sản và người cách mạng nhận định rằng lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc là nhất trí với lợi ích của cá nhân và gia đình mình. Lợi ích của Đảng, của nhân dân của dân tộc là lợi ích giải phóng M.N Thống nhất Tổ quốc và tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Đó cũng .14.

là lợi ích của mỗi người cộng sản, mỗi người cách mạng, vì rằng chỉ khi nào nhân dân được giải phóng, Tổ quốc được thống nhất và tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì gia đình và cá nhân ta mới thật sự được giải phóng, mới được ấm no hạnh phúc.

Hiện nay nhân dân miền Nam chưa được giải phóng, Tổ quốc Việt Nam chưa được thống nhất, cho nên cá nhân và gia đình của người cộng sản, người cách mạng ở miền Nam cũng bị áp bức bóc lột như hàng triệu người khác và gia đình khác. Không thể sống trong xã hội tàn bạo của Mỹ. Vì vậy, chúng ta đã giác ngộ đứng ra làm cách mạng và cũng thấy rằng chỉ có làm cách mạng mới giải phóng được nhân dân, do đó mới giải phóng được cá nhân và gia đình mình. Vì nhận rõ điều ấy, cho nên những đảng viên Cộng sản và những .15.

người cách mạng sẵn sàng tự nguyện  
hy sinh hết thảy.

Nhưng trong lúc đấu tranh với quân  
thù có người nghĩ rằng (và địch cũng  
tuyên truyền xuyên tạc như thế): nếu  
có nhân tố hy sinh rồi thì còn đâu  
hướng sự giải phóng hướng âm no hạnh  
phúc? Cách mạng thành công thì ai được  
hướng, chủ mình được gì? Vì nghĩ một  
cách sai lầm như thế, cho nên đã có  
một số người đã không dám hy sinh.

Khi cách mạng khi Đảng đòi hỏi hy  
sinh thì trừ trừ, đo dự, tính toán, cuối cùng  
là đầu hàng phản bội. Những người này  
đã thất sự đã chọn con đường sống làm  
mô lệ nhục nhã. Vì lợi ích của cá nhân, gia  
đình họ đã hy sinh lợi ích của Đảng, của  
nhân dân, của dân tộc. Họ không hiểu  
và không giải quyết đúng đắn vấn đề  
quan hệ lợi ích cá nhân, gia đình và

và lợi ích của Đảng, của cách mạng.  
Trong đấu tranh cách mạng, về căn bản  
lợi ích cơ nhân và lợi ích Đảng nhất  
trí với nhau, không tách rời nhau.  
Nhưng có những lúc lợi ích cơ nhân  
và lợi ích Đảng bị mâu thuẫn nhau,  
nhất là lúc cách mạng đòi hỏi phải hy  
sinh. Những lúc ấy phải giải quyết  
thế nào? Chỉ có thể và cần phải đề  
lợi ích Đảng và cách mạng lên trên hết  
hy sinh tất cả lợi ích cơ nhân để phục  
vụ lợi ích Đảng và cách mạng. Vì sao  
phải làm như thế? Vì lợi ích Đảng và  
cách mạng là lợi ích cao nhất của  
người đảng viên, người cách mạng.  
Đó là sự sống còn của toàn thể nhân  
dân và dân tộc. Nó to lớn hơn lợi ích cá  
nhân và gia đình. Và trên đã nói, chỉ  
khi nào lợi ích nhân dân được đảm  
bảo, thì lợi ích cơ nhân và

gia đình mới thực sự được đảm bảo.  
Nếu trong cuộc đấu tranh, không may  
cá nhân mình đã bị hy sinh, ta không  
được hưởng kết quả thắng lợi của cách  
mạng, nhưng nhân dân ta được giải  
phóng, Tổ quốc ta được thống nhất.  
Trong đó gia đình ta cũng được sống cuộc  
đời tự do, hạnh phúc. Cá nhân ta tuy hy  
sinh, nhưng tên tuổi ta đời đời bất diệt,  
nhân dân ta, gia đình ta, mới mãi biết  
án sự đóng góp của ta cho Đảng, cho  
cách mạng.

Nếu khi cách mạng đòi hỏi ta hy sinh,  
mà ta cứ do dự, tính toán lợi ích riêng  
biệt của cá nhân và gia đình, thì bất  
cứ một sự tính toán nào, dù nhỏ hay  
lớn cũng đều làm trở ngại, thậm chí  
phá hoại sự nghiệp giải phóng nhân  
dân, và cũng không thể làm cho cá  
nhân và gia đình ta thoát khỏi áp bức  
bác lột dã man, tàn ác của quân thù.

Tên lại, trong đời người ai ai cũng  
muốn sống. Nhưng bọn Mỹ-Diệm thì  
bắt ta sống làm nô lệ cho chúng. Nhân  
dân ta, cá nhân và gia đình ta không  
muốn sống như nhà dưới ách  
thống trị của chúng. Chúng ta muốn  
sống một cuộc đời quang vinh, muốn  
được giải phóng. Do đó người cách  
mạng quyết tâm phấn đấu, sẵn sàng  
hy sinh hết thảy để đưa sự nghiệp cách  
mạng của nhân dân ta, của Đảng ta  
đến thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta  
nhất định không thể vì để bảo vệ cái  
mạng sống nhỏ bé của cá nhân mà  
đầu hàng phản bội.

## II. GIỮ TRÒN KHÍ TIẾT KHÍ ĐỨNG TRƯỚC QUÂN THÙ

4. Trong lúc bị bắt, địch có thể dùng những  
thủ đoạn gì đối với ta?  
Hoạt động cách mạng dưới chế

là đạo tài phát xít của Mỹ. Diêm ta  
có thể bị sa vào lưới quân thù. Trong  
lúc bị bắt, nhất định quân thù sẽ không  
là một thủ đoạn tàn ác xảo quyệt nào  
đối với ta.

Chúng sẽ dùng mọi hình thức khủng  
hùng uy hiếp. Thủ đoạn căn bản và ác liệt  
nhất của địch là dùng mọi cực hình tra  
torture. Có lúc chúng tra tấn triển miên dai  
lặng có thể suốt 4,5 tháng hoặc suốt  
là quá trình bị cầm tù. Có lúc chúng  
đem đi bán, đi chém, hoặc cũng  
có lúc chúng bắn thật, chém thật.  
Chúng sẽ dùng mọi cách lừa phỉnh, dụ  
lừa mua chuộc, đầu độc, hủ hóa tư tưởng,  
kìm chế tinh thần chiến đấu và ý chí  
bình giác của ta bị tê liệt. Có thể  
chúng bày đặt ra anh này đã khai,  
chị kia đã chỉ để cho ta mắc mưu  
chúng. Có lúc chúng

cho những tên đầu hàng phản bội đến  
lại dụng tình nghĩa đồng chí, thuyết phục  
ta đầu hàng. Có lúc chúng đưa ra những  
luận điệu thâm độc nhằm khêu gọi từ  
tuồng tham sống, sợ chết của ta dùng  
lời ngon tiếng ngọt bảo ta khai báo chúng  
sẽ cho về ở với vợ con cho mẹ, hưởng đời  
hạnh phúc. Có lúc chúng cho ta ăn sung  
mặc sướng, cho người phục dịch.

Chúng có thể đưa tiễn tại, địa vị ramua  
chước. Cũng có thể chúng cho những  
người con gái đẹp đến gần gũi chuyện  
trà, giúp đỡ, an ủi, làm ra vẻ thương xót,  
yêu đương rồi khêu gọi dục tình, làm  
cho ta say mê, sa ngã.

Đi đôi với những thủ đoạn ấy, chúng  
còn có thể dùng nhiều cách khủng bố  
gia đình, nhằm làm công vào  
tình cảm của ta. Có lúc chúng bắt  
cả vợ con.

cha mẹ ta tra tấn dã man trước mặt  
mình, hoặc tịch thu tài sản ruộng  
vườn, làm cho gia đình ta kiệt quệ đều  
đúng. Cũng có thể chúng mua chuộc,  
bắt buộc vợ con cha mẹ ta thuyết  
phục ta đầu hàng.

Tóm lại địch sẽ dùng mọi thủ đoạn  
từ những bô: uy hiếp, đến mua chuộc,  
đầu dỗ, đầu độc lừa phỉnh ta. Tất cả  
đều nhằm mục đích bắt buộc ta phải  
cung khai cơ sở tổ chức, có quan chỉ  
dạo, đường lối chủ trương công tác của  
Đảng, để phá hoại Đảng và phong trào  
quần chúng, biến ta thành một tên lính  
đầu hàng phản bội, đứng về hàng ngũ  
của địch chống lại cách mạng.

Đây là lúc thử thách gay gắt nhất, là  
lúc hiện rõ thái độ của người cách  
mạng sẽ kiên quyết đi theo con đường  
cách mạng mà mình đã chọn không  
là lúc người cách mạng

có chân chính hiến thân cho sự nghiệp  
cách mạng không?

5. Trước những thử thách của quân  
thần, thái độ của ta phải thế nào?

Chúng ta biết rằng, xương thịt của  
người cộng sản, của người cách mạng  
cũng như xương thịt của bao nhiêu người  
bình thường khác, khi đánh thì đau, có thể  
bị tàn tật, suy nhược, hoặc có thể bị  
chết. Chúng ta là những người cộng sản,  
những người cách mạng, chúng ta không  
muốn và không bao giờ muốn chết.

Chúng ta có tình thương yêu cha mẹ, vợ  
con sâu sắc, không muốn và không bao  
giờ muốn cho gia đình ta phải chịu cảnh  
tang tấu, đau thương đời khổ. Nhưng khi  
cách mạng đòi hỏi ta phải hy sinh, thì  
dù ta có chết, dù gia đình ta có tiêu tan  
điều đúng, thái độ duy nhất của người  
cộng sản, của người cách mạng là  
bất chấp mọi thử

ngạn của địch, Kiên quyết cần nãg chịu  
đúng đến cùng, thù chết chú nhất định  
không chịu hạ mõi khai mõi điều bị  
mặt nào của Đảng, của cách mạng.  
Đù chết, nhất định chúng ta Kiên  
quyết giữ trọn khí tiết cách mạng đến  
cùng không đầu hàng phản bội nhục  
nhã.

Vì mấy lẽ sau đây:

a) Chúng ta phải bảo vệ đến cùng lợi ích  
của Đảng, của cách mạng, không làm  
thiệt hại cho nhân dân, cho Đảng. Bảo vệ  
lợi ích của Đảng, của cách mạng cụ thể  
trong lúc này là không khai báo công  
tố chức, cơ quan chỉ đạo, cán bộ, đứng  
lời phươg châm công tác của Đảng. Nếu ta  
cung khai bất cứ một điều gì là ta đã công  
khai trực tiếp đem quân thù tiêu diệt Đảng,  
tiêu diệt cách mạng. Nhiều đồng chí của ta nhiều  
cán bộ của Đảng sẽ bị bắt, quân chúng sẽ mất  
người

lãnh đạo và cũng sẽ bị khủng bố.  
Địch tìm đủ mọi cách phá hoại hoặc  
đối phó với đường lối phương châm  
công tác của Đảng, ngăn trở sự hiện  
trưng quần chúng. Cách mạng do  
đó sẽ bị tổn thất nặng nề, lâm vào  
tình thế khó khăn, không thể nào  
thống lợi được nhanh chóng. Cuộc đời  
đau khổ của nhân dân, và tiếng của  
gia đình và cá nhân ta cũng bị kéo  
dài ra mãi.

b. Chúng ta phải bảo vệ đến cùng  
Sinh mệnh chính trị của ta. Trong con  
người cách mạng có 2 cái sống: cái  
sống về thể xác và cái sống về tinh thần.  
Cái sống về tinh thần là lý tưởng cao  
cả vĩ đại của chúng ta. Đó là sinh mệnh  
chính trị của ta. Sinh mệnh chính trị là  
biểu hiện lý trung thành vô hạn đối với sự  
nghiệp giải phóng nhân dân là tinh thần sẵn  
đây hy sinh phấn đấu cho Đảng, cho chủ  
nghĩa CS. Nếu ta phải bảo vệ sống với ý

muốn bảo vệ thể xác của mình, để  
câu mong kẻ địch cho ta được sống  
thì MỘT MẶT, chưa chắc kẻ địch đã  
đủ cho ta thực hiện cái ý muốn xâu  
xa ấy. Vì theo kinh nghiệm thực tế,  
nếu ta khai báo một điều gì, dù là  
điều tốt nhỏ, kẻ địch sẽ thừa cơ hỏi  
ấy, lên công ta mạnh hơn, đánh ta  
nhiều hơn, có thể đưa ta đến chỗ  
chết. MẶT KHÁC, một khi ta đã khai  
báo điều gì cho địch, có nghĩa là ta  
đã đầu hàng, phản bội, thì tất cả  
sinh mệnh chính trị của ta đã mất  
sạch. Dù về sau ta còn sống đi nữa,  
thì cái sống của ta chẳng khác nào  
như một cái xác không hồn. Ta sống  
nhưng bị nhân dân phi nhò tự mình  
loại ra khỏi hệ ngũ C-M tiếng xấu hãy  
lưu truyền hết đời này qua đời khác.  
Thử hỏi: Sống như thế còn có ý nghĩa  
gì? Một cuộc sống như thế hoàn

toàn vô vị.

Cho nên, người cộng sản, người C.M coi sinh mệnh chính trị là cái trọng yếu nhất của mình, coi sinh mệnh chính trị cao hơn sinh mệnh xương thịt. Thà sinh mệnh xương thịt bị hủy hoại, chủ nhật định không để cho kẻ địch tiêu diệt sinh mệnh chính trị của ta. Dù kẻ địch có giết chết ta, thể xác của ta không còn, nhưng sinh mệnh chính trị của ta đời đời sống mãi. Đó là cái vĩnh cửu nhất của đời ta.

c. Chúng ta phải làm gương mẫu cho quần chúng tin tưởng Đảng, tin tưởng cách mạng, đồng viên quần chúng luôn đi theo Đảng, đi theo cách mạng và kiên quyết đấu tranh với quân thù.

Một hành động của người đảng viên, của người cách mạng đều có ảnh hưởng lớn lao đến uy tín của Đảng.

của cách mạng, có tác dụng hiệu triệu  
quần chúng đi theo Đảng, đi theo cách  
mạng. Vì qua hành động kiên trì C.M  
của ta trước sự tra tấn, chém giết của  
địch, quần chúng sẽ hiểu rõ những đảng  
viên cộng sản là kiên quyết đấu tranh  
cho quyền lợi của họ, làm cho họ càng  
thêm tin tưởng Đảng, tin tưởng C.M,  
và noi theo những đảng viên cộng sản  
những người cách mạng mà kiên quyết  
đấu tranh đến cùng với địch. Từ hơn  
30 năm nay, qua các thời kỳ cách  
mạng nhiều chiến sĩ ưu tú của Đảng đã  
đường cao khí tiết không khuất phục kẻ  
thù. Nhiều chiến sĩ cách mạng, tuy bị tra  
tấn bắn giết, chẳng những không khai  
mà còn tỏ rõ khí thế tin tưởng lạc quan  
trước quân thù. Nhiều người vẫn cơ hất,  
hổ khẩu hiệu trước khi đưa lên máy chém.  
Tuy Đảng và cách mạng phải  
hy sinh nhiều