

D 589

TÀI LIỆU GIÁO DỤC TRONG QUÂN ĐỘI

~~0.17~~
0.17

2024/

CHIẾN TRANH NHÂN DÂN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

MẬT

1963

**CHIẾN TRANH NHÂN DÂN
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN**

1963

CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

I. CHIẾN TRANH LÀ GÌ ?

Chiến tranh là hình thức đấu tranh bằng vũ lực nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong một giai đoạn nhất định giữa giai cấp này với giai cấp khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa tập đoàn thống trị này với tập đoàn thống trị khác, và sẽ mất đi khi xã hội không còn giai cấp, không còn Nhà nước, không còn đấu tranh giai cấp. Cuộc đấu tranh vũ trang chỉ nổ ra sau những hình thức đấu tranh liên tiếp về chính trị mà mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết lại càng lên. Cho nên nói chiến tranh là kẻ tục của cuộc đấu tranh chính trị và là hình thức đấu tranh cao nhất.

Cuộc chiến tranh chống đế quốc Pháp trước đây, cũng như cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai hiện nay của nhân dân ta ở miền Nam đều không bỗng dưng nổ ra. Nó là kẻ tục của cả một quá trình đấu tranh liên tiếp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân chống giặc ngoại xâm và giai cấp thống trị trong nước, nhằm thực hiện nguyện vọng chính trị cao nhất là: độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày, tiến lên chủ nghĩa xã-hội.

II. CÓ MẤY LOẠI CHIẾN TRANH ?

Có hai loại chiến tranh :

— Chiến tranh chính nghĩa.

— Chiến tranh phi nghĩa.

Chiến tranh là kẻ thù của chính trị và có tính chất giai cấp rõ rệt. Nếu chính trị chia ra chính trị tiên bộ và chính trị phản động thì chiến tranh cũng chia ra chiến tranh chính nghĩa và phi chính nghĩa.

Trong thời đại chúng ta, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội toàn thế giới, tính chất chính nghĩa của chiến tranh lấy lợi ích của cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thế giới làm tiêu chuẩn.

Trong thời đại hiện nay, bất cứ cuộc chiến tranh nào, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, đều trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Trong thời đại hiện nay, chiến tranh chống đế quốc do giai cấp nào lãnh đạo cũng phải dựa vào nhân dân lao động trong nước và sự ủng hộ đồng tình của phe xã hội chủ nghĩa mới thắng lợi.

Tất cả các cuộc chiến tranh của dân tộc ta chống ngoại xâm, chống phong kiến trong nước, cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta chống đế quốc Pháp, can thiệp Mỹ và bè lũ bù nhìn trước kia, cuộc chiến tranh đánh đổ Mỹ — Diệm hiện nay đều là chiến tranh chính nghĩa.

Đảng của giai cấp công nhân phản đối mọi cuộc chiến tranh phi chính nghĩa, ngăn cản tiên bộ xã hội, mặt khác, hoàn toàn tán thành và sẵn sàng giúp đỡ những cuộc chiến tranh chính nghĩa tiên bộ.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

Chiến tranh nhân dân là một cuộc chiến tranh chính nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo, nội dung cơ bản của nó là: toàn dân, toàn diện.

Do mục đích chính trị của chiến tranh là nhằm giải quyết nguyện vọng cơ bản của toàn dân nên toàn dân tự nguyện đứng lên đánh giặc cứu nước. Giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày, thống nhất cho Tổ quốc, đó là nguyện vọng cơ bản và sâu xa nhất của nhân dân miền Nam và cả nước, nên cuộc kháng chiến trước kia và cuộc đấu tranh đánh đổ Mỹ — Diệm hiện nay là một cuộc chiến tranh toàn dân.

Trong chiến tranh này, nhân dân tham gia đông đảo và liên tiếp tấn công địch trên nhiều mặt:

— Về chính trị: đòi nội thì ra sức giáo dục động viên nhân dân, không ngừng tăng cường đoàn kết toàn dân kiên quyết đập tan mọi âm mưu chia rẽ lừa phỉnh của địch. Đòi ngoại thì ra sức tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiên bộ trên thế giới.

— Về kinh tế: ra sức xây dựng kinh tế kháng chiến tự túc, tích cực phá hoại kinh tế địch, chống âm mưu vơ vét nhân lực, vật lực, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của địch.

— Về văn hóa: giáo dục lòng yêu nước, căm thù địch, đấu tranh và quét sạch văn hóa nô dịch và đầu độc của địch, giữ vững và nâng cao lòng tin tưởng và quyết tâm chiến đấu của toàn dân.

Cuộc chiến tranh chính nghĩa động viên được toàn dân tham gia thể hiện ở chỗ: tiến tuyến quân đội xung phong giết giặc, hậu phương toàn dân sản xuất nuôi bộ đội và tham gia mọi công tác xây dựng, củng cố hậu phương; lực lượng vũ trang của nhân dân gồm: bộ đội chủ lực, địa phương và dân quân du kích làm cho mọi người đều có thể tham gia được, vào các tổ chức vũ trang đánh địch, mỗi người dân là một người lính, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi chi bộ Đảng mỗi Ủy ban kháng chiến là một bộ tham mưu.

IV. ĐIỀU KIỆN THẮNG LỢI CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

Chiến tranh nhân dân, muốn giành được thắng lợi một cách triệt để phải có 3 điều kiện cơ bản:

— Một là, có mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, đoàn kết được tuyệt đối đại đa số nhân dân, mặt trận ấy phải xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.

— Hai là, phải bảo đảm quyền lãnh đạo tuyệt đối của chính đảng của giai cấp công nhân thì thắng lợi của chiến tranh nhân dân mới triệt để.

— Ba là, phải có quân đội nhân dân — lực lượng vũ trang chủ yếu của chiến tranh nhân dân, tổ chức và chiến đấu theo đường lối và tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

BÀI 2

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

I. QUÂN ĐỘI LÀ GÌ?

Quân đội là công cụ của đấu tranh giai cấp, là thành phần chủ yếu của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền.

Dưới chế độ phong kiến, tư bản, đế quốc, quân đội là công cụ của giai cấp thống trị để đàn áp nông dân, công nhân và nhân dân lao động trong nước và nhân dân các dân tộc khác. Quân đội ấy mang bản chất của giai cấp thống trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị của giai cấp thống trị.

Giai cấp công nhân thành lập quân đội của mình để đánh bại kẻ thù giai cấp trong nước và kẻ thù ngoại xâm, bảo vệ quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động trong nước.

Lịch sử đã chứng minh, Cách mạng tháng Tám thành công và kháng chiến thắng lợi, cũng như đấu tranh cách mạng ngày nay, nếu không xây dựng quân đội hùng mạnh thì không thể giải phóng khỏi ách thống trị phản động của Mỹ — Diệm, giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện cương lĩnh chính trị của Đảng.

II. QUÂN ĐỘI CỦA ĐÈ QUỐC PHÁP, MỸ, CỦA BÈ LỬ BÀN NƯỚC LÀ QUÂN ĐỘI ĐÁNH THUÊ CỦA TƯ SẢN, PHONG KIẾN ĐÀN ÁP NHÂN DÂN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN HÀNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC

Quân đội của đế quốc Pháp, Mỹ là quân đội đòi lập với nhân dân, bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, là quân đội nhà nghề, quân đội đánh thuê bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị. Để biên những người lao động đi lính đánh thuê cho chúng thành những công cụ đắc lực, chúng không từ một âm mưu thủ đoạn nào để giáo dục xuyên tạc, mê hoặc họ :

— Về chính trị họ bị lừa dối mua chuộc, chia rẽ, trừng phạt, mê hoặc bằng tôn giáo, nhà thờ, đầu độc tư tưởng quốc gia hẹp hòi, khinh miệt các dân tộc, các màu da, gây thù hằn dân tộc, dùng cấp bậc quân hàm, tiền tài, gái, rượu, thuốc phiện để hủ hóa và lưu manh hóa binh sĩ, dùng kỷ luật, cúp lương, cách chức, roi vọt, lưỡi lê bắt binh sĩ phục tùng.

— Về quân sự biến người lính phụ thuộc vào vũ khí, vào kỷ luật, người lính chỉ là cái máy, phục tùng mù quáng, không sáng tạo, không tự giác hành động.

Đa số sĩ quan từ trong giai cấp địa chủ, tư sản quen bóc lột áp bức nhân dân lao động, chống đối quyết liệt với nhân dân lao động.

Quân đội miền Nam hiện nay là công cụ của Mỹ — Diệm chuyên nghề đàn áp nhân dân, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước, tiến hành chiến tranh xâm lược bảo vệ quyền lợi cho bọn cướp nước và bán nước.

III. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT-NAM TRƯỚC KIA, QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM HIỆN NAY LÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Quân đội nhân dân Việt-nam, quân giải phóng miền Nam hiện nay là quân đội kiểu mới, được tổ chức ra để chiến đấu, cùng toàn dân thực hiện mục đích cách mạng của Đảng và của Mặt trận.

Quân đội nhân dân Việt-nam từ ngày thành lập đến nay đã làm tròn nhiệm vụ đối với nhân dân, Tổ quốc và có truyền thống rất vẻ vang. Quân giải phóng miền Nam sinh ra trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống bọn bán nước và cướp nước nhằm giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc, đưa nước ta đến phồn vinh và hạnh phúc.

IV. TÍNH CHẤT GIAI CẤP VÀ ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Quân đội nhân dân có 3 tính chất:

- Quân đội nhân dân
- Quân đội dân chủ
- Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

1. Quân đội nhân dân: từ nhân dân mà ra, trong phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân mà trưởng thành, phục

vụ cho nguyện vọng cơ bản và lâu dài của nhân dân. Quân đội được nhân dân nuôi dưỡng và che chở, tình quân dân như cá với nước.

Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, quân đội ta còn là đội quân sản xuất và công tác. Quân đội ta đã có nhiều thành tích trong công tác chính trị đối với nhân dân làm cho tình quân dân nhất trí, gắn bó và vận động chính trị làm tan rã hàng ngũ địch.

2. Quân đội dân chủ: cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhân dân vì cùng tự nguyện chiến đấu cho mục đích chính trị chung của cách mạng nên giữa họ với nhau hoàn toàn bình đẳng về chính trị. Cán bộ yêu mến chiến sĩ, chiến sĩ ủng hộ cán bộ, kết thành một khối đoàn kết nhất trí vững chắc.

Để không ngừng phát huy dân chủ, để cao vai trò làm chủ của mỗi quân nhân trong mọi công tác xây dựng và chiến đấu, quân đội ta có 3 dân chủ lớn: chính trị dân chủ, quân sự dân chủ, kinh tế dân chủ.

3. Quân đội dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng: chỉ có dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của chính đảng của giai cấp vô sản, quân đội nhân dân mới có đường lối chiến đấu đúng đắn, tuyệt đối trung thành với quyền lợi của giai cấp, của nhân dân lao động và không ngừng phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của mình, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, chiến đấu. Đảng giáo dục quân đội tinh thần yêu nước cao và tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản chân chính.

Đảng lãnh đạo quân đội thông qua các tổ chức Đảng trong quân đội và vai trò người chính trị viên. Mọi tư tưởng và hành động tách rời sự lãnh đạo của Đảng đều sai lầm về nguyên tắc dẫn đến thất bại.

V. KẾT LUẬN VẤN TẮT

Cần phân biệt hai đường lối chiến tranh và hai đường lối xây dựng quân đội.

— Đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, toàn dân tham gia tiến hành một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện để chống xâm lược, giải phóng Tổ quốc và nhân dân lao động xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

— Đường lối chiến tranh do giai cấp thống trị áp bức nhân dân tiến hành tách rời và đối địch với nhân dân, nhằm đi nô dịch và xâm lược nước khác.

— Đường lối xây dựng quân đội của giai cấp thống trị là xây dựng quân đội nhà nghề, đối lập với nhân dân, đàn áp nhân dân và tiến hành chiến tranh xâm lược.

— Đường lối xây dựng quân đội nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo xây dựng một quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, chiến đấu cho quyền lợi của nhân dân.

Đường lối chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân đã đưa lại chiến thắng cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh cách mạng vừa qua, sẽ đem lại thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc hiện nay.

BÀI 3

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUÂN ĐỘI

Mục đích, yêu cầu :

Hiểu rõ quân đội ta sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ nhưng đã luôn luôn chiến thắng và trưởng thành, do đó nâng cao lòng tin tưởng nhất định quân đội ta đủ sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT-NAM TRƯỚC KIA SINH TRƯỜNG TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC CHỐNG ĐÈ QUỐC PHÁP VÀ PHONG KIỀM TRONG NƯỚC ĐÃ TRƯỞNG THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG

Từ khi đế quốc Pháp xâm chiếm nước ta, chúng cấu kết với giai cấp phong kiến phản động trong nước áp bức bóc lột nhân dân ta, tước đoạt hết mọi quyền tự do, ngăn cấm lòng yêu nước của nhân dân ta, thẳng tay bắt bớ giam cầm, tù đày, bắn giết. Nhân dân ta đã không ngừng nổi dậy đấu tranh mong giành lại quyền sống cho mình, nhất là từ khi Đảng cộng sản Đông-dương thành lập, ghi lại nhiều trang sử vẻ vang cho Tổ quốc.

Tháng 9-1940 đế quốc Nhật xâm chiếm Đông-dương, nhân cơ hội đế quốc Pháp bị rơi ren suy yếu, nhân dân Bắc-sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông-dương đứng dậy phát cờ khởi nghĩa. Những phần tử trung kiên hăng hái nhất đã họp nhau lại thành lập đội du kích Bắc-sơn. Thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng phát-xít Nhật, cùng nhau ra sức đàn áp bóc lột dân ta, vơ vét thóc lúa, bắt dân ta phá màu trồng đay, gây nên cảnh chết đói hơn hai triệu người năm 1945. Nhân dân ta một cổ hai tròng vô cùng khổ cực đã cùng nhau đứng lên chống lại. Đảng cộng sản Đông-dương thành lập Mặt trận Việt-minh năm 1941, lãnh đạo nhân dân nổi lên cầm vũ khí đánh đuổi Nhật, Pháp. Phong trào ngày càng lớn mạnh nhất là ở Việt Bắc. Đội du kích Bắc-sơn đã hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ; đã xây dựng, bảo vệ cơ sở cách mạng và phát triển các đội du kích tự vệ.

Ngày 22-12-1944 đội Việt-nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập và mặc dầu quân số có 34 người với 17 cây súng trường, nhưng đã liên tiếp chiến thắng quân địch

thu nhiều thắng lợi, có tác dụng đẩy mạnh việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng trong quần chúng, đẩy mạnh việc vũ trang tuyên truyền, làm cơ sở cho Cách mạng tháng Tám thành công.

Tháng 9-1945 chính quyền cách mạng mới ra đời, quân đội nhân dân đang xây dựng thì giặc Pháp lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Nhân dân ta đã nhất tề vùng lên dưới sự lãnh đạo của Đảng kiên quyết kháng chiến, quân đội nhân dân còn non nớt nhưng đã luôn luôn chiến thắng quân địch nhiều hơn, mạnh hơn và trang bị kỹ thuật tối tân hơn. Quân đội ta đã vận dụng linh hoạt chiến thuật du kích và vận dụng lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, tích cực tiêu hao, tiêu diệt địch nên cuối cùng đã phá được chiến lược tốc quyết tốc chiến của giặc trong chiến dịch Việt Bắc, thu đông năm 1947.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, quân đội nhân dân vừa chiến đấu vừa xây dựng, nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu là ở chiến trường. Từ những tiểu đoàn độc lập, trung đoàn địa phương, đã dần dần xây dựng được nhiều trung đoàn và sư đoàn chủ lực để chiến thắng địch ở chiến dịch Biên giới năm 1950, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của quân đội, của kháng chiến. Địch ra sức thực hiện âm mưu lầy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt giết người Việt, để khắc phục nhược điểm thiếu quân số, tài chính. Từ 1951 trở đi quân đội ta đã kết hợp chặt chẽ việc phát động du kích chiến tranh với việc liên tiếp mở nhiều chiến dịch như Hòa-bình, Tây-bắc, Thượng Lào, và cứ sau mỗi chiến dịch quân đội ta lại lớn thêm một bước. Cuối cùng, mặc dầu đế quốc Mỹ hết sức tích cực viện trợ cho Pháp, quân đội ta đã chiến thắng oanh liệt trong chiến dịch Đông—Xuân 1953—1954, diệt 16.000 địch ở Điện-biên phủ, góp phần kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông-dương.

Trong 8, 9 năm kháng chiến, quân đội nhân dân đã quán triệt và chấp hành tốt chủ trương trường kỳ kháng chiến tự

lực cánh sinh, vận dụng linh hoạt và sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân trong xây dựng và tác chiến nên đã vượt qua được muôn vàn trở ngại chiến thắng quân thù. Đế quốc Pháp đã phải thay đổi 5 tên đại tướng và hao tổn 46 vạn quân trong khi đó quân đội nhân dân từ non yếu tiến lên hàng thực sự đoàn chính quy mạnh mẽ.

II. GIẢI PHÓNG QUÂN MIỀN NAM RA ĐỜI TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA QUẦN CHÚNG CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC VÀ BỌN TAY SAI BÁN NƯỚC

Tháng 7-1954, hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình ở Đông-dương được lập lại, quân đội nhân dân ở miền Nam tôn trọng những quy định đã ký kết, tập kết ra miền Bắc. Trong khi ở miền Bắc nhân dân ta phân khởi xây dựng chủ nghĩa xã hội, quân đội xây dựng chính quy hiện đại để bảo vệ hòa bình thì ở miền Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ hùng gây nên cuộc chiến tranh mới. Chúng đàn áp, bóc lột, khủng bố nhân dân không gờm tay và gây ra không biết bao nhiêu tội ác đẫm máu.

Nhân dân miền Nam không chịu nổi sự thông trị dã man của chúng, không thể để cho chúng tách miền Nam ra khỏi Tổ quốc, đã theo sự lãnh đạo của Đảng tổ chức lại để đấu tranh giành quyền sống, đòi độc lập, thống nhất. Chúng càng khủng bố đàn áp thì phong trào đấu tranh càng mạnh. Từ những cuộc đấu tranh lẻ tẻ tiến lên những cuộc đấu tranh quy mô lớn, từ hình thức hợp pháp đến bất hợp pháp, từ biểu tình thị uy tiến lên vũ trang tự vệ và ngày nay đã trở

thành cuộc chiến tranh có quy mô lớn. Lúc đầu các chiến sĩ tự vệ vũ trang thô sơ nhưng đã bảo vệ có kết quả nhiều cuộc đầu tranh, diệt ác ôn, chống địch khủng bố, càn quét nhỏ. Trong cuộc đầu tranh gian khổ phức tạp ấy, các đội tự vệ đã lấy súng của địch trang bị cho mình và tiến lên thành lập các đội quân giải phóng.

Địch đã càn quét khốc liệt liên tiếp, dùng bao nhiêu thủ đoạn, âm mưu nguy hiểm mong tiêu diệt lực lượng vũ trang của nhân dân miền Nam nhưng nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường của giải phóng quân, nhờ sự giúp đỡ vô bờ bến của nhân dân, nhờ áp dụng linh hoạt chiến thuật du kích nên quân giải phóng không những không bị tiêu diệt mà còn không ngừng phát triển, từ không đên có, từ nhỏ đên lớn, từ bị bao vây kìm kẹp toàn bộ tiến lên giải phóng từng vùng, xây dựng căn cứ địa.

Quân đội giải phóng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã sinh ra, lớn lên và rèn luyện trong đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống sự nô dịch và chia cắt đất nước, chống lại chế độ thối nát và phản động của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Nó đã tiếp thu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của quân đội nhân dân. Bản chất và truyền thống đó được phát huy mạnh mẽ chính là một trong những yếu tố chủ yếu đem lại thành tích ngày một to lớn.

Quân đội giải phóng miền Nam ngày nay tuy còn non trẻ, nhưng tiến độ rất xán lạn vinh quang. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên hiện nay chúng ta chiến đấu trong điều kiện và hoàn cảnh khác nhiều so với đội Cứu quốc quân và Việt-nam Tuyên truyền giải phóng quân và quân đội nhân dân ta khi trước; Giải phóng quân miền Nam nhất định làm tròn nhiệm vụ cùng nhân dân đập đổ ách thống trị Mỹ—Diệm, giành lại miền Nam để thống nhất Tổ quốc.

QUÂN ĐỘI TA DO ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÃNH ĐẠO

Mục đích, yêu cầu :

Nhận rõ Đảng là người tổ chức, giáo dục, lãnh đạo quân đội nên quân đội ta đã trưởng thành và chiến thắng; trên cơ sở đó tăng cường tin tưởng và tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

I. QUÂN ĐỘI TA DO ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI

Lịch sử đã chứng minh rằng quân đội nhân dân phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo thì mới chiến đấu thắng lợi.

Trước đây, dưới sự khủng bố tàn khốc của đế quốc chỉ có Đảng ta tổ chức ra quân đội nhân dân, lãnh đạo nhân dân võ trang đấu tranh mới có Cách mạng tháng Tám thành công. Trong kháng chiến, địch mạnh ta yếu, do có Đảng tổ chức lãnh đạo quân đội ta mới tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân thắng lợi. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta sẽ làm tròn nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ và phức tạp của giai đoạn cách mạng mới để ra.

Sự lãnh đạo của Đảng làm cho quân đội ta phát huy được bản chất, xây dựng được truyền thống tốt đẹp thành một quân đội thực sự là của nhân dân và của giai cấp, một quân đội nhân dân và dân chủ. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta mới vận dụng được chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm tư tưởng chỉ đạo chiến lược chiến thuật đúng đắn, mới vận

dụng được nguyên tắc dân chủ tập trung làm tư tưởng lãnh đạo về tổ chức, mới vận dụng đường lối quân chúng để giáo dục cái tạo cán bộ và chiến sĩ tốt. Chỉ có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, quân đội ta mới có những cán bộ xuất sắc, những đảng viên ưu tú đảm đương việc huấn luyện và tác chiến, dẫn đầu quân chúng qua những bước gay go để chiến thắng quân thù.

Quân đội ta phải do Đảng lãnh đạo mới đưa cách mạng đến thành công triệt để, mới tiến tới xây dựng một xã hội không có giai cấp, không có bóc lột, một xã hội phồn vinh hạnh phúc.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và quân đội không phải chỉ để giải phóng và bảo vệ giai cấp công nhân mà cũng là để giải phóng và bảo vệ cho mọi người lao động. Sự lãnh đạo của Đảng là cái gốc để đoàn kết mọi người lao động và yêu nước để tiến hành cuộc cách mạng.

II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHƯ THẾ NÀO?

1. Đảng lãnh đạo quân đội trước hết là đem tư tưởng Mác — Lê-nin, đường lối, chính sách cách mạng và mục tiêu phân đấu của quân đội mà giáo dục, xây dựng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ làm cho quân đội ta có quan điểm, lập trường, tư tưởng vững vàng của giai cấp công nhân, luôn luôn trung thành với cách mạng và chấp hành đúng mọi đường lối, chính sách do Đảng đề ra.

Nhờ sự giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Đảng nên quân đội ta có tinh thần yêu nước nồng nàn, có chủ nghĩa anh hùng cách mạng, anh dũng tuyệt vời, có tinh thần quốc tế vô sản, phân biệt được bạn, thù, dẻo dai bền bỉ chịu đựng mọi khó khăn gian khổ chiến thắng quân thù.

2. Đảng giáo dục tư tưởng quân sự của giai cấp vô sản cho quân đội, lãnh đạo chiến lược, chiến thuật và phương

chăm tác chiến làm cho quân đội tiên hành chiến tranh phù hợp với đường lối chính trị của Đảng, lãnh đạo xây dựng quân đội theo đúng đường lối giai cấp của Đảng.

3. Đảng luôn luôn củng cố tổ chức và kỷ luật quân đội, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ trung thành với Đảng với nhân dân, thay mặt Đảng quản lý, giáo dục chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đảng lãnh đạo quân đội còn chăm lo xây dựng hậu phương, động viên nhân dân đem tài sức ra tham gia xây dựng quân đội, làm cho quân đội và nhân dân nhất trí.

Để bảo đảm lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với quân đội, Đảng có hệ thống tổ chức Đảng và công tác chính trị bao gồm các cấp ủy, chi bộ, cơ quan công tác chính trị và cán bộ chính trị. Những tổ chức đó là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết nội bộ. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều thông qua các tổ chức đó mà quán triệt, thực hiện trong toàn quân. Mọi mặt công tác trong đơn vị đều tiên hành dưới sự lãnh đạo tập thể của tổ chức Đảng.

Công tác chính trị là biểu hiện sự lãnh đạo cụ thể của Đảng, nó là nội dung công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội.

Công tác chính trị của Đảng thực hiện việc giáo dục quân đội về tư tưởng, chính trị, về chiến lược chiến thuật, phương châm tác chiến, về đường lối xây dựng quân đội, bảo đảm tổ chức và kỷ luật quân đội, giữ gìn sự trong sạch về tư tưởng và tổ chức trong quân đội, chống tư tưởng phi vô sản và tác phong quan liêu, quân phiệt, xa rời quần chúng v.v... Nó xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng tư tưởng và tình cảm, đạo đức người chiến sĩ cách mạng. Công tác chính trị còn lãnh đạo công tác binh, tế vận làm tan rã hàng ngũ địch.

Vì vậy công tác chính trị thực chất là công tác Đảng, coi nhẹ công tác chính trị là coi nhẹ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

III. NHIỆM VỤ QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1. Tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể là tin tưởng và chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chính quyền và Mặt trận, có như vậy mới tạo nên sức mạnh của sự nhất trí về tư tưởng, tổ chức và hành động.

2. Phải kiên quyết bảo vệ Đảng, coi việc bảo vệ Đảng như bảo vệ con người của mắt mình. Bảo vệ Đảng trước hết là phải bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, bảo vệ tư tưởng và tổ chức của Đảng được trong sạch, thuần khiết, kiên quyết chống lại mọi sự xâm phạm vào tư tưởng, tổ chức và đường lối của Đảng.

3. Tuyệt đối phục tùng sự phân công của Đảng, đem hết tài sức hoàn thành với mức độ cao nhất mọi nhiệm vụ Đảng giao cho.

Mạnh dạn đóng góp mọi ý kiến với Đảng làm cho sự lãnh đạo được tốt đẹp hơn. Ra sức nâng cao trình độ mọi mặt để không ngừng tiên bộ, đáp ứng với nhu cầu chiến đấu và công tác.

BÀI 5

BẢN CHẤT QUÂN ĐỘI

Mục đích, yêu cầu :

Nhận rõ bản chất giai cấp quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của nhân dân lao động thực chất là của công nhân, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, trên cơ sở

đó xác định lập trường giai cấp, quan điểm phục vụ nhân dân, nâng cao lòng yêu nước, chí khí chiến đấu, khắc phục hiện tượng mơ hồ bản chất và những tư tưởng ảnh hưởng đến bản chất giai cấp của quân đội.

I. BẢN CHẤT QUÂN ĐỘI

Quân đội ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh cách mạng của toàn dân. Nó là công cụ của Đảng để tiên hành đấu tranh cách mạng, tiên hành đấu tranh giai cấp. Quân đội ta bao gồm những phần tử ưu tú của các giai cấp cách mạng của nhân dân các dân tộc trên đất nước Việt-nam, trước hết và chủ yếu bao gồm những phần tử công nông ưu tú, tự nguyện chiến đấu đến cùng cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân lao động, của quần chúng công nông, cho nên quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của nhân dân lao động, thực chất là của công nông do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Bản chất quân đội thể hiện trước tiên ở mục tiêu phấn đấu cho độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày và thực hiện chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu đó là lý tưởng của Đảng, nó hoàn toàn nhất trí với nguyện vọng của nhân dân lao động, trước hết là của công nông. Đó là điểm khác nhau căn bản giữa quân đội ta và quân đội địch.

Do mục tiêu và lý tưởng vĩ đại đó nên quân đội ta được sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và mang bản chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp công nhân, biểu hiện cụ thể là:

1. *Tuyệt đối trung thành* với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Sự nghiệp ấy là chính nghĩa, là thuận theo quy luật phát triển của xã hội, là sự nghiệp giải phóng cho con người thoát khỏi mọi sự bóc lột, bắt công, thực hiện điều mơ ước xóa bỏ mọi tầng lớp giai cấp bóc lột. Muốn đạt tới lý tưởng cao quý đó, phải trải qua muôn vàn

khó khăn gian khổ, phải chịu nhiều hy sinh chết chóc, mà chỉ có Đảng của giai cấp công nhân mới có lòng trung thành vô hạn với cách mạng, mới có chí cả gan bền chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, không ngã nghiêng dao động, không khuất phục trước uy vũ, không sa ngã trước vật chất, không lung lay trước địa vị.

a. Kiên quyết triệt để cách mạng.

Giai cấp công nhân bị bóc lột thậm tệ hơn cả, là giai cấp mới nhất và có tổ chức nhất, vì vậy giai cấp công nhân có tinh thần triệt để cách mạng mà các giai cấp khác do vị trí xã hội của họ không thể có được. Tinh thần đó biểu thị ở chỗ đấu tranh không cầu an thỏa hiệp, không lùi bước khi cần phải tiến lên tiêu diệt quân thù. Chỉ có hoàn toàn thủ tiêu chế độ người bóc lột người mới đem lại hòa bình và hạnh phúc đầy đủ cho nhân dân lao động. Giai cấp thống trị không những có bộ máy bạo lực đầy đủ, chúng còn sử dụng những phần tử lạc hậu làm tay sai, dùng nhiều mảnh khoe lừa bịp mua chuộc dụ dỗ những người kém hiểu biết, cho nên không những phải tiêu diệt chính quyền tư sản mà còn phải tiêu diệt mọi tàn tích, cơ sở kinh tế, chính trị và tư tưởng của nó.

3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quần dân, đoàn kết quốc tế.

Đảng ta chiến đấu vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động nên giữa Đảng, giai cấp và nhân dân lao động là nhất trí. Quyền lợi của giai cấp công nhân trong nước và công nhân thế giới là nhất trí.

Quân đội ta bao gồm những chiến sĩ tự giác chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng nên trong nội bộ quân đội, cán bộ và chiến sĩ hoàn toàn nhất trí về mục tiêu chiến đấu và lợi ích giai cấp, đó là cơ sở của mỗi đoàn kết nội bộ, là mối quan hệ mật thiết, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, sống chết có nhau.

Quân đội ta chiến đấu vì lợi ích nhân dân nên giữa quân đội và nhân dân là nhất trí, gắn liền với nhau như cá với nước.

Sự thống nhất về lý tưởng cách mạng đã gắn chặt quân đội ta với quân đội nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và giai cấp công nhân thế giới trong mỗi tình đoàn kết anh em. Chúng ta sẵn sàng học tập một cách sáng tạo những kinh nghiệm quý báu của quân đội bạn cũng như sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả để phân đấu cho sự nghiệp chung.

4. Kỷ luật tự giác và nghiêm minh.

Giai cấp công nhân có tổ chức và óc khoa học nhất, Đảng của giai cấp công nhân lại nắm được quy luật phát triển của xã hội và hoạt động dựa theo quy luật đó để cải tạo xã hội. Những người cộng sản đã hoàn toàn tự giác khép mình, hiến thân cho sự nghiệp cách mạng, quân đội ta từ khi được Đảng thành lập đã luôn luôn tỏ ra có kỷ luật chặt chẽ. Kỷ luật ấy được xây dựng trên cơ sở tự giác của cán bộ, chiến sĩ, mọi người không phân biệt trên dưới đều tôn trọng và nhắc nhở nhau tuân theo. Đó là một yếu tố tạo nên sức mạnh vô địch của quân đội ta.

II. RÈN LUYỆN BẢN CHẤT QUÂN ĐỘI

Sự lãnh đạo của Đảng đã làm cho quân đội ta thực sự là quân đội của nhân dân, do nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Nó không những là đội quân chiến đấu mà còn là đội quân công tác và sản xuất. Chính do đó mà quân đội ta là quân đội chiến thắng: chiến thắng gian khổ, chiến thắng quân thù.

Đề xứng đáng là công cụ đặc lực của Đảng, vấn đề mấu chốt là phải không ngừng bồi dưỡng và nâng cao bản chất cho quân đội. Quân đội phải hiểu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, có quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đó là cơ sở của lòng trung thành của chí khí triệt để cách mạng, tình đoàn kết keo sơn, kỷ luật tự giác và nghiêm minh.

TRUYỀN THÔNG VỀ VANG CỦA QUÂN ĐỘI TA

Mục đích, yêu cầu :

Làm cho bộ đội nhận rõ quân đội ta là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng có truyền thống chống ngoại xâm. Trên cơ sở ấy, nâng cao lòng tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, ra sức học tập để giữ vững và phát huy mãi mãi truyền thống của quân đội.

I. TRUYỀN THÔNG VỀ VANG CỦA QUÂN ĐỘI TA

Xuất phát từ bản chất giai cấp của mình, được sự giáo dục lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, quân đội ta đã được tiếp thu những truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của thời Lê Lợi, Quang-Trung, của Trương công Định, Thủ khoa Huân, Nguyễn trung Trực, của Xó-việt Nghệ — Tĩnh, của Bắc-sơn, Nam-kỳ khởi nghĩa và nhất là của Cách mạng tháng Tám lật đổ ách thống trị 80 năm của đế quốc và mấy nghìn năm phong kiến, lập nên nước Việt-nam dân chủ cộng hòa.

Quân đội ta ra đời trong cao trào cách mạng của nhân dân từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng tháng Tám và trải qua 9 năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, tự lực cánh sinh, quân thù luôn tìm mọi cách để tiêu diệt, nhưng quân đội ta vẫn từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và phát triển không ngừng, lập nhiều thành tích vẻ vang tiêu biểu nhất là chiến dịch Điện-biên phủ, góp phần quyết định vào việc đánh bại thực dân xâm lược Pháp có đế quốc Mỹ ủng hộ, lập lại hòa bình ở Đông-dương.

Gần 10 năm qua, nhân dân miền Nam sống dưới ách thực dân, phong kiến vô cùng tàn bạo, nhưng cũng 10 năm ấy nhân dân ta đã không ngừng phát huy truyền thống bất khuất của mình để đấu tranh chống bè lũ Mỹ — Diệm. Trong quá trình ấy quân đội ta mặc dầu gặp rất nhiều hoàn cảnh gay go, gian khổ, phức tạp, thiếu thốn nhiều mặt nhưng với truyền thống sẵn có của mình, quân đội ta đã cùng nhân dân chiến đấu vô cùng anh dũng, lập được nhiều thành tích to lớn làm cho phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ rầm rộ từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến đồng bằng, làm thất bại nhiều âm mưu thâm độc của Mỹ — Diệm, hàng ngũ chúng đang hoang mang, dao động, lung lay tận gốc.

Phát huy những truyền thống sẵn có với những thành tích trong mấy năm qua, quân đội ta đã bồi đắp nên những truyền thống hết sức vẻ vang. Những truyền thống ấy là:

1. Trung thành vô hạn với Đảng, với cách mạng và nhân dân.

Nhờ lòng trung thành ấy mà quân đội ta lúc nào cũng kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân, mặc dầu trong hoàn cảnh gay go gian khổ, chiến đấu khốc liệt hay bị tra tấn cực hình cũng luôn luôn tin tưởng sắt đá vào Đảng, vào thắng lợi của cách mạng, dù phải hy sinh cả tính mạng cũng không nao núng.

2. Chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn.

Gian khổ không sờn, khó khăn không lùi bước, nhờ đó mà trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, quân đội ta đều tích cực chủ động vượt qua và chiến thắng.

3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ coi nhau như anh em ruột thịt. Nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Bộ đội chiến đấu bảo vệ dân, kính trọng, giúp đỡ dân nên

được nhân dân tin tưởng, yêu mến, hết lòng ủng hộ. Quân
võ dân như cá với nước trở thành sức mạnh vô địch.

4. Chiến đấu dũng cảm.

Kiên quyết tiêu diệt địch để bảo tồn mình chiến thắng
địch. Trong kháng chiến với tấm vòng vạc nhọn, tấm đầu đót
kho xăng, lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho nên đã chiến
thắng giặc Pháp. Ngày nay chúng ta cũng đã có biết bao nhiêu
gương chiến đấu dũng cảm phi thường đã và đang chiến thắng
Mỹ — Diêm, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng hoàn toàn.

5. Làm tan rã hàng ngũ địch.

Trong quá trình chiến đấu quân đội ta tỏ ra hết sức
anh dũng tiêu diệt địch, nhưng đồng thời cũng rất coi trọng
việc giác ngộ chính trị, giác ngộ giai cấp cho binh sĩ bị áp
bức trong hàng ngũ địch để họ hiểu đâu là chính nghĩa, đâu
là phi nghĩa, để họ quay súng bắn vào đầu giặc, chạy về phía
mình hoặc không chịu làm bia đỡ đạn cho địch. Hiện nay
hàng ngũ chúng đang tan rã từng mảng, nhất định chúng sẽ
tan rã hoàn toàn.

6. Đoàn kết quốc tế.

Chủ nghĩa thực dân đế quốc là kẻ thù chung của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Cuộc
chiến đấu giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của
Mỹ — Diêm của chúng ta là chính nghĩa, phù hợp với sự phát
triển chung nên đã và đang được sự đồng tình ủng hộ của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới,
đồng thời chúng ta cũng kiên quyết đồng tình ủng hộ cuộc
đấu tranh chính nghĩa của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động các dân tộc chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm
lược nhằm thực hiện mục đích và lý tưởng chung là giải phóng
nhân dân lao động khỏi bị áp bức, bóc lột, xây dựng đời sống
tự do hạnh phúc.

Được sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, được sự ủng hộ
tích cực của nhân dân cả nước, quân đội ta nhất định sẽ giữ

vững và phát huy mãi mãi những truyền thống vẻ vang của mình để bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hành động của bè lũ Mỹ — Diệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, góp phần tích cực bảo vệ hòa bình chung ở Đông-dương, Đông-Nam Á và thế giới.

BÀI 7

QUÂN ĐỘI TA LÀ QUÂN ĐỘI DÂN CHỦ

Mục đích, yêu cầu :

Làm cho bộ đội nhận rõ ý nghĩa, mục đích và nội dung dân chủ trong quân đội, để nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng quân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG QUÂN ĐỘI

Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta đều là những người tự nguyện cầm vũ khí chiến đấu chống kẻ thù của giai cấp, của nhân dân, để giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhân dân, họ không có quyền lợi gì riêng ngoài quyền lợi của nhân dân, nên họ thực sự bình đẳng, thực sự dân chủ, đối xử với nhau theo tình đồng chí.

Trái với quân đội ta, quân đội đế quốc là quân đội chuyên đi ăn cướp áp bức nhân dân nên không thể nào có dân chủ được. Binh lính trong quân đội đế quốc và của giai cấp thống trị bóc lột là những người bị lừa phỉnh, bắt buộc đi làm bia đỡ đạn, đi đánh thuê, quan hệ trên dưới là quan hệ

áp bức thông trị nên chúng không bao giờ dám nói đến dân chủ, dám nói sự thực và lẽ phải cho binh lính, vì nếu hiểu lẽ phải họ sẽ không chịu theo chúng, quay súng bắn vào đầu chúng.

Quân đội ta thực hiện dân chủ sẽ đem lại những thắng lợi to lớn là:

1. Nâng cao sự giác ngộ của mọi người làm cho ai nấy đều tự giác hiểu rõ nhiệm vụ của mình, hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân.

2. Phát huy tinh thần tích cực và sáng kiến của mọi người, tăng cường được khả năng, vượt mọi khó khăn trở ngại hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác và chiến đấu.

3. Tăng cường được đoàn kết, giữa cán bộ và chiến sĩ, quân đội và nhân dân, thông nhất được ý chí và hành động.

II. NỘI DUNG DÂN CHỦ

Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa trên, quân đội ta có 3 dân chủ lớn.

1. Dân chủ về chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, đều là những người tự nguyện chiến đấu, đều vinh dự như nhau, không có sự phân biệt nào về đẳng cấp, về phẩm chất chính trị, chỉ khác nhau về trách nhiệm công tác theo tổ chức của quân đội mà mỗi người tùy theo khả năng trình độ của mình được phụ trách.

Do bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi nên quan hệ giữa cấp trên, cấp dưới, giữa người này với người khác là quan hệ đồng chí, anh em, dùng phê bình, tự phê bình nhận xét giúp đỡ nhau phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm trên tinh thần xây dựng đoàn kết có tổ chức, có nguyên tắc.

Thực hiện cấp dưới để đạt ý kiến hoặc phê bình cấp trên, cấp trên có khuyết điểm có thể đem ra kiểm thảo trước

đơn vị làm cho trên dưới hiểu nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2. Dân chủ về quân sự.

Quân sự dân chủ là để mọi người đều có trách nhiệm bàn bạc, góp ý kiến vào kế hoạch chiến đấu, cùng nhau nhất trí và tìm cách vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi. Sau khi chiến đấu lại cùng nhau kiểm điểm rút kinh nghiệm về thành công hoặc thất bại, tìm nguyên nhân cùng nhau phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm, bình nghị khen thưởng, kỷ luật.

Khi học tập, luyện quân thì chiến sĩ học cán bộ, cán bộ học chiến sĩ, chiến sĩ học lẫn nhau, giúp đỡ thúc đẩy nhau học tập kết quả, thực hiện binh dạy, binh học.

3. Dân chủ về kinh tế.

Tiền bạc, của cải vật chất, mọi thứ của quân đội đều là do nhân dân đóng góp, do xương máu của cán bộ, chiến sĩ tạo nên, trách nhiệm của mọi người phải giữ gìn chu đáo không để hư hại, mất mát.

Thực hiện kinh tế công khai, để phòng và bài trừ nạn tham ô, lãng phí, thực hiện toàn thể tham gia cải thiện sinh hoạt cho đơn vị, tham gia kiểm tra chi tiêu, sổ sách chặt chẽ có tổ chức, có trách nhiệm.

III. CĂN THỰC HIỆN TỐT DÂN CHỦ TRONG QUÂN ĐỘI

Muốn thực hiện được tốt thì mọi cán bộ, chiến sĩ đều phải nhận rõ ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện dân chủ trong quân đội; trên cơ sở ấy, không ngừng đấu tranh chống mọi hiện tượng thiếu dân chủ như: độc đoán, quan liêu, mệnh lệnh, bảo thủ, tự mãn, coi thường ý kiến tập thể, quân phiệt,

đồng thời cũng chống hiện tượng dân chủ quá trớn, bừa bãi, thiếu nguyên tắc, thiếu tổ chức, hiện tượng nề nang, bè phái, thiếu đấu tranh, thiếu trách nhiệm.

Phải giữ vững sinh hoạt của đơn vị, cán bộ phải tìm cách để chiến sĩ có nhiều điều kiện tham gia bàn bạc góp ý phê bình hoặc đóng góp vào công việc lãnh đạo và thực hiện mọi công tác.

•••

Thực hiện dân chủ trong quân đội là một nguyên tắc không thể thiếu được, nó nói rõ bản chất quân đội ta khác hẳn quân đội địch, nó phát huy cao độ tinh thần sáng tạo, tự chủ của mỗi cán bộ và chiến sĩ, nó thắt chặt tình thương yêu đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lịch sử nặng nề vẻ vang của quân đội.

BÀI 8

KỶ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI

Mục đích, yêu cầu :

Làm cho bộ đội nhận rõ kỷ luật của quân đội ta là kỷ luật tự giác và nghiêm minh, để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật quân đội.

I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI

Quân đội là một tổ chức quân chủng cao nhất của Đảng, của cách mạng, là công cụ sắc bén nhất của nhân dân để tiêu diệt kẻ thù. Tổ chức của quân đội lại có nhiều người, nhiều

đơn vị, có cấp trên cấp dưới, có quan hệ chỉ huy và phục tùng, có quan hệ giữa quân đội và nhân dân. Nhiệm vụ của quân đội lại rất nặng nề, có nhiều khó khăn gian khổ, có khi phải hy sinh cả tính mạng.

Để làm tròn nhiệm vụ của mình, quân đội nhất thiết phải có những điều quy định để mọi người tuân theo nhằm: bảo đảm thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động trong mọi lúc mọi nơi, bảo đảm tổ chức của quân đội luôn luôn được củng cố, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiếu số phục tùng đa số, bộ phận phục tùng toàn thể, duy trì mối liên hệ giữa người này với người khác, giữa quân đội với nhân dân được chặt chẽ, bảo đảm việc mở rộng dân chủ, bảo đảm thực hiện sự nghiệp của quân đội là tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ nhân dân, giải phóng đất nước.

II. KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI TA LÀ KỶ LUẬT TỰ GIÁC VÀ NGHIÊM MINH

Quân đội đề quốc cũng có kỷ luật, nhưng kỷ luật ấy là do bọn thống trị đặt ra để bảo vệ lợi ích riêng của chúng. Chúng bắt buộc binh lính phục tùng một cách mù quáng, máy móc, không tự giác nên kỷ luật ấy không thống nhất, thiếu sức mạnh, thường bị rối loạn và tan rã.

Kỷ luật quân đội ta là của đại đa số, vì quyền lợi của đại đa số, quyền lợi của nhân dân mà đặt ra, hợp nguyện vọng của đại đa số, lấy việc giáo dục thuyết phục, trị bệnh cứu người để mọi người thấy đúng, thấy cần thiết mà tự nguyện tự giác chấp hành nên nó là kỷ luật dân chủ, kỷ luật tự giác.

Do chỗ mọi cán bộ, chiến sĩ đều tự nguyện tự giác chấp hành nên kỷ luật của quân đội ta rất nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh còn ở chỗ bất kỳ cán bộ hay chiến sĩ đều phải

tuân theo, ai phạm cũng đều phải nghiêm trị, cán bộ, cấp trên lại càng phải gương mẫu và nghiêm khắc hơn. Chính nhờ đó mà quân đội ta luôn đoàn kết nhất trí.

III. LÀM THÈ NÀO ĐỂ DUY TRÌ KỶ LUẬT

Trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải không ngừng học tập chính trị, rèn luyện tư tưởng, nâng cao nhận thức thấy rõ sứ mạng lịch sử của mình vì ai mà chiến đấu, chiến đấu để làm gì, trên cơ sở đó thấy rõ sự quan trọng của kỷ luật quân đội, thấy rõ tính chất kỷ luật của quân đội mà tự giác chấp hành nghiêm chỉnh trong mọi hoàn cảnh.

Trách nhiệm của mỗi người là phải kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ nhau giữ gìn kỷ luật, phê bình đấu tranh, ngăn ngừa những hành động thiếu tôn trọng hoặc phá hoại kỷ luật, không e dè, nể nang, không phân biệt trên dưới.

* * *

Kỷ luật là sức mạnh của một tổ chức, là một điều kiện quan trọng đảm bảo sức chiến đấu mạnh mẽ của quân đội. Kỷ luật gắn chặt mọi người với nhau thành một khối vững chắc, gắn chặt bộ đội với nhân dân, kỷ luật vì lợi ích của nhân dân, của giai cấp nên mọi người đều có trách nhiệm tôn trọng và tự giác chấp hành triệt để.

BÀI 9

NHIỆM VỤ CỦA QUÂN GIẢI PHÓNG

Mục đích, yêu cầu:

Làm cho bộ đội nhận rõ nhiệm vụ quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần

yêu nước, tinh thần dũng cảm chiến đấu, ra sức học tập quân sự, chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng.

I. NHIỆM VỤ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Xuất phát từ nhiệm vụ chung của cách mạng nước ta và do sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ quân sự của Đảng ta hiện nay mà đề ra những yêu cầu mới.

Ngày nay ở miền Bắc nước ta cách mạng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thắng lợi căn bản, chế độ người bóc lột người đã bị xóa bỏ, nhân dân lao động đã trở thành người chủ xã hội, người chủ nước nhà. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Đó là cơ sở và hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Yêu cầu nhiệm vụ quân sự ở miền Bắc là phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ và tăng cường sức mạnh Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân.

Còn ở miền Nam chúng ta hiện nay chưa được giải phóng. Đế quốc Mỹ và tay sai đang ra sức biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, làm căn cứ quân sự để xâm lược và gây chiến ở Đông-Nam Á. Đế quốc Mỹ và tay sai đã điên cuồng đàn áp vô cùng dã man phong trào cách mạng của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tích cực xây dựng lực lượng vũ trang của nhân dân để cùng nhân dân tiến lên lật đổ Mỹ—Diệm, giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày, xây dựng một nước Việt-nam độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA QUÂN ĐỘI

Quân đội giải phóng miền Nam là thành viên của Mặt trận dân tộc giải phóng, là quân đội nhân dân Việt-nam, nó phải phấn đấu theo đường lối của Mặt trận và có trách nhiệm đòi với sự nghiệp cách mạng chung cả nước. Nhưng trực tiếp là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là: « Đoàn kết toàn dân kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam Á và thế giới ».

Muốn thực hiện nhiệm vụ nói trên, quân đội phải ra sức phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang. Tích cực tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh vũ trang để có thể kết hợp đặc lực hơn nữa với cuộc đấu tranh chính trị tiến lên lật đổ Mỹ — Diệm cướp lấy chính quyền.

Để làm tròn nhiệm vụ trên, quân đội phải ra sức học tập nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, kiên định lập trường giai cấp công nhân, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật quân sự, tích cực tác chiến tiêu diệt nhiều sinh lực địch, hỗ trợ đặc lực cho đấu tranh chính trị và không ngừng tiến hành công tác binh, địch vận để làm tan rã hàng ngũ địch.

Không ngừng tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia tổ chức quần chúng, tổ chức và củng cố Mặt trận dân tộc giải phóng vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Mặt trận, góp phần xây dựng và phát triển cơ sở chính trị tạo điều kiện vững chắc tiến lên cướp chính quyền.

Tích cực tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đồng thời ra sức tiêu diệt

địch, lấy của địch trang bị cho mình, biên các kho quân nhu vũ khí của đế quốc Mỹ viện trợ cho Ngô đình Diệm thành của quân đội ta.

Tóm lại, nhiệm vụ của quân đội ta phải luôn luôn giữ vững là một đội quân chiến đấu, công tác và sản xuất, mỗi người chiến sĩ của quân đội Giải phóng phải quán triệt đường lối nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của quân đội, trên cơ sở đó mà kiên định lập trường cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận mà ra sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhân dân đã giao phó.

BÀI 10

PHẦN ĐẤU ĐỀ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHIẾN SĨ ƯU TÚ

Mục đích, yêu cầu :

Làm cho bộ đội nhận rõ là người chiến sĩ ưu tú trong quân đội Giải phóng là rất vinh quang, nhưng rất nặng nề. Do đó mà ra sức rèn luyện mình để trở thành người chiến sĩ ưu tú của đội quân giải phóng.

I. LÀM CHIẾN SĨ TRONG QUÂN ĐỘI GIẢI PHÓNG LÀ RẤT VINH QUANG

Miền Nam chúng ta hiện đang bị đế quốc Mỹ xâm lược, bọn phong kiến và tư sản phản động tay sai đế quốc đang ra sức khủng bố đàn áp nhân dân để duy trì nền thống trị của chúng. Do đó, cuộc đấu tranh giải phóng miền

Nam, thống nhất Tổ quốc, đem lại độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày là sự nghiệp rất vinh quang.

Cuộc đấu tranh hiện nay đang diễn ra dưới hình thức đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức đấu tranh cao nhất của đấu tranh giai cấp. Quân đội giải phóng giữ vai trò chủ yếu trong cuộc đấu tranh vũ trang đó, cho nên được làm một chiến sĩ tự nguyện tham gia quân đội Giải phóng là rất vinh quang.

Sự nghiệp cách mạng rất lớn lao, nhiệm vụ quân đội rất nặng nề, nhưng từ trước tới nay quân đội ta đã luôn luôn làm tròn nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân, xây dựng nên bản chất và truyền thống của quân đội anh hùng. Ngày nay, mỗi chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với sự tin nhiệm của Đảng và nhân dân, xứng đáng với chức trách vinh quang của người quân nhân cách mạng.

II. RA SỨC RÈN LUYỆN MỌI MẶT ĐỂ TRỞ THÀNH CHIẾN SĨ ƯU TÚ

A — TÍCH CỰC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁC NGỘ CHÍNH TRỊ, RÈN LUYỆN LẬP TRƯỜNG KIÊN QUYẾT CÁCH MẠNG ĐẾN CÙNG

Muốn trở thành chiến sĩ ưu tú, trước tiên là phải nâng cao giác ngộ chính trị, xác định mục tiêu chiến đấu và lý tưởng cao cả của mình, tuyệt đối trung thành với cách mạng, đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, thiết tha với sự giáo dục của Đảng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, căm thù sâu sắc Mỹ — Diệm, đế quốc và phong kiến, kiên quyết phấn đấu cho độc lập dân tộc, người cày có ruộng. Nâng cao ý chí thống nhất Tổ quốc, yêu nhân dân lao động, yêu mến Đảng tiên phong

và quân đội nhân dân của mình, quyết tâm chiến đấu tiêu diệt địch, dù phải hy sinh xương máu cũng không hề chán nản, bi quan.

Phải tuyệt đối tin tưởng Đảng, tin tưởng ở tiến đó cách mạng, triệt để chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và Mặt trận, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách ấy.

Phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, quân đội vui vẻ nhận bất cứ sự phân công nào của tổ chức, luôn luôn tích cực, vươn lên hàng đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phải quý trọng và hết sức bảo vệ của công, rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, góp phần cải thiện đời sống của quân đội.

Để có một lập trường chính trị và tư tưởng như vậy thì phải lấy *chính trị làm gốc, tư tưởng đi đầu*, coi trọng việc học tập chính trị, rèn luyện đạo đức vô sản, nâng cao giác ngộ cách mạng thêm sâu sắc, thường xuyên phê bình và tự phê bình để khắc phục mọi tư tưởng sai trái với bản chất quân đội. Cần phải chú trọng rèn luyện trong thực tế đấu tranh, hàng hái tham gia mọi sinh hoạt chính trị chung của Đảng, tích cực làm công tác chính trị trong nội bộ và nhân dân, trở thành người tuyên truyền giáo dục gương mẫu cho người khác, kiên quyết đấu tranh chống mọi khuynh hướng sai lầm trong nội bộ, giữ vững được sự thuần khiết trong quân đội, làm cho mọi người trở thành người chiến sĩ cách mạng, giác ngộ chính trị vững chắc trong quân giải phóng.

B — RÈN LUYỆN KỸ, CHIẾN THUẬT, SỬ DỤNG THÀNH THẠO VŨ KHÍ

Muốn đánh địch, trước hết phải có giác ngộ chính trị cao, có lập trường, tư tưởng vững chắc, hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của mình. Nhưng vẫn chưa đủ, người chiến sĩ

trong quân đội còn phải tinh thông kỹ, chiến thuật quân sự nữa. Một quân đội có trình độ giác ngộ chính trị vững chắc, có trình độ khoa học quân sự vững vàng, quân đội ấy sẽ bách chiến bách thắng.

Người chiến sĩ cách mạng trực tiếp sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải giỏi về kỹ thuật, động tác và hành động chiến thuật, phải tinh thông nắm kỹ thuật lớn, trong đó chú trọng đặc biệt tới kỹ thuật xạ kích, đồng thời cũng phải am hiểu các kỹ thuật khác trong quân đội.

Để thành thạo về kỹ, chiến thuật, chúng ta phải bền bỉ khổ luyện. Kỹ thuật quân sự không có gì thần bí cả, chỉ cần phát huy yêu tố tinh thần vào việc học tập quân sự, bền bỉ luyện tập thì nhất định sẽ giỏi. Cần chống tư tưởng kỹ thuật đơn thuần hay coi thường kỹ thuật. Kỹ thuật phải dựa trên trình độ giác ngộ chính trị, con người phải làm chủ kỹ thuật, làm chủ vũ khí thì mới phát huy được hết tác dụng của kỹ thuật và vũ khí.

C — RÈN LUYỆN TÁC PHONG TỐT CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG

Muốn xây dựng quân đội cách mạng tốt thì phải bồi dưỡng và rèn luyện tác phong tốt của người quân nhân cách mạng trong công tác và chiến đấu. Những tác phong cần rèn luyện là:

I. Chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn.

Sự nghiệp cách mạng rất là to lớn và gian khổ. Sự nghiệp chiến đấu và xây dựng quân đội ta cũng vậy. Những bước đường mà quân đội ta đã trải qua là những bước đường đầy khó khăn gian khổ. Từ tay trắng dựng lên cơ đồ, từ không một tấc sắt đến xây dựng một quân đội mạnh mẽ ngày nay, đó là quá trình phải khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác, chịu đựng hết gian khổ này đến gian khổ khác, đó

là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, nó là một yếu tố làm cho quân đội ta trở nên vô địch. Cho nên, cần tiếp tục bồi dưỡng và rèn luyện cho mỗi người chiến sĩ cách mạng phải lấy thực tế đấu tranh gian khổ mà rèn luyện mình, thử thách mình, làm cho cán bộ và chiến sĩ trở nên già dặn, trưởng thành, có bản lĩnh vững chắc và do đó nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, làm tròn mọi nhiệm vụ.

2. Rèn luyện tác phong chiến đấu dũng cảm, ngoan cường.

Dũng cảm, ngoan cường là tác phong chiến đấu của quân đội cách mạng. Tác phong đó thể hiện trong chiến đấu thì tích cực tiêu diệt địch, tìm địch mà đánh, luôn luôn giành thế chủ động, chia cắt địch ra từng bộ phận để tiêu diệt gọn. Phải có tinh thần « người trước ngã người sau tiến lên », thầy địch mạnh không sợ sệt dao động. Lịch sử chiến đấu chứng minh rằng người nào dũng cảm, ngoan cường thì người ấy là kẻ chiến thắng.

Muốn rèn luyện tác phong dũng cảm, ngoan cường, điều chủ yếu là phải có tinh thần cách mạng triệt để và tinh thần căm thù địch sâu sắc, phải không ngừng đấu tranh khắc phục hiện tượng tư tưởng hoài nghi, dao động, giám sát ý chí chiến đấu. Phải hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của mình mà tự nguyện tự giác chiến đấu tích cực dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Có như vậy khi ra chiến đấu mới quyết tâm, dũng cảm, ngoan cường tiêu diệt địch.

3. Giữ vững đoàn kết.

Đoàn kết là nguyên tắc của Đảng ta. Đoàn kết là sinh mệnh, là sức mạnh của Đảng, của dân tộc và của quân đội ta.

Đoàn kết xuất phát từ sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, sự nghiệp chiến đấu và chiến thắng của quân đội.

Đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, nó xuất phát từ tinh thần hữu ái giai cấp, bình đẳng về chính trị giữa mọi người, đồng cam cộng khổ thành thật giúp đỡ nhau

lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Sức mạnh đoàn kết của quân đội ta được thực hiện từ sự đoàn kết của các tổ 3 người cho đến sự đoàn kết hợp đồng giữa các đơn vị, giữa các ngành, các bộ phận trong quân đội.

Nhờ sự đoàn kết đó mà cán binh nhất trí, quân dân nhất trí thành sức mạnh vô địch, chiến thắng kẻ thù. Cho nên, chúng ta phải giữ vững đoàn kết tốt trong quân đội, hết lòng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giữa cán bộ và chiến sĩ, tôn trọng cán bộ và đồng đội của mình, sống với nhau phải trung thực, rộng lượng cởi mở, không xu nịnh, bè phái hẹp hòi, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ nguyên tắc lợi ích cách mạng, đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành động sai trái đạo đức cách mạng, không đoàn kết vô nguyên tắc, xuê xoa vị nể, không kiêu căng tự cao, tự đại, khiêm tốn học tập lẫn nhau, thành khẩn phê bình và tự phê bình giúp nhau tiến bộ. Đối với nhân dân phải thương yêu kính trọng, sẵn sàng giúp đỡ cán bộ địa phương, kính già yêu trẻ, đoàn kết với thanh niên bên ngoài, tôn trọng phụ nữ, luôn luôn giữ gìn tư cách đứng đắn.

4. Rèn luyện tác phong khẩn trương hoạt bát.

Người quân nhân cách mạng phải xây dựng cho mình một tác phong làm việc, học tập, chiến đấu, bất kỳ làm việc gì cũng khẩn trương tháo vát, kiên quyết và bền bỉ, biểu hiện sức chiến đấu và khí thế của quân đội ta. Có thái độ bình tĩnh chín chắn trong mọi trường hợp, nói năng hành động phải chính xác. Luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, chống tác phong làm ẩu chậm chạp, lể mể. Trong sinh hoạt hàng ngày cần có tác phong hoạt bát sôi nổi, mạnh bạo vui vẻ của thanh niên, say sưa công tác và học tập, dám nghĩ, dám làm, chống rụt rè bảo thủ. Hằng hái tham gia công tác câu lạc bộ, bồi dưỡng tinh thần yêu lao động, khoa học, văn học nghệ thuật, thể thao thể dục, v.v. làm cho đời sống trong quân đội lúc nào cũng tươi vui phấn khởi, đầy sức sống chiến đấu và lạc quan cách mạng.

5. Xây dựng tác phong cơ trí, linh hoạt.

Đòi hỏi tác chiến của chúng ta là quân đội Mỹ — Diệm, tác chiến chống một quân đội mà lúc đầu hơn ta về trang bị kỹ thuật như thế thì tác phong cơ trí, linh hoạt là một yếu tố giúp cho quân đội ta giành thắng lợi. Có cơ trí, linh hoạt thì mới phát huy triệt để chiến tranh du kích, mới có thể ứng phó kịp thời với mọi tình thế bất trắc xảy ra, mới có thể chuyển bại thành thắng, chuyển từ thế yếu thành thế mạnh được. Nếu mọi chiến sĩ và cán bộ đều có tác phong cơ trí, linh hoạt thì đơn vị sẽ phát huy triệt để sức chiến đấu của mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Nó là tính năng động chủ quan của con người được phát huy, là tác phong tốt của đội quân cách mạng.

6. Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật.

Quân đội ta là một quân đội rất tôn trọng kỷ luật. Đảng ta đã giáo dục cho mọi người biết rằng kỷ luật là một nhân tố tạo thành sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội ta là một tập đoàn vũ trang chấp hành nhiệm vụ chiến đấu của Đảng và Mặt trận, muôn bảo đảm thống nhất ý chí và hành động để bảo tồn mình tiêu diệt địch, quân đội ta phải có tổ chức mạnh mẽ, kỷ luật nghiêm minh. Chính vì vậy mà ngay từ khi thành lập, quân đội ta đã triệt để tuân theo 12 điều kỷ luật, 10 lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng. Nhờ đó mà mọi hoàn cảnh chiến đấu gay go như thế nào, quân đội ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày nay, quân đội ta chiến đấu trong một hoàn cảnh rất gay go và phức tạp, đòi hỏi kỷ luật của quân đội phải hết sức nghiêm minh. Vì vậy, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải rèn luyện mình có một ý thức tổ chức, kỷ luật cao, một tác phong luôn luôn chấp hành triệt để mọi mệnh lệnh, quy định, luôn luôn gương mẫu trong hành động thực tế. Phải nghiêm khắc với bản thân, đồng thời kiên quyết đấu tranh thẳng thắn vì chân lý, chống mọi cái lạc hậu đến kỳ cùng, không dung túng những hành vi

có hại cho lợi ích chung và thanh danh của quân đội. Có như thế mới phát huy tinh thần chiến đấu cao độ, bảo đảm chiến thắng quân thù.

D — TÍCH CỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Người chiến sĩ ưu tú thường xuyên có ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ của mình. Bất cứ nhiệm vụ gì trên giao cho dù ở đơn vị nào, cơ quan hay chiến đấu, cấp dưỡng hay chỉ huy v.v. cũng luôn luôn an tâm công tác, tận tâm làm tròn nhiệm vụ với tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa tắc trách, biết lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của mình làm điều sung sướng trong lòng dù công việc đó có cán bộ hay không có cán bộ kiểm tra, đơn đốc, biết quan tâm đến công việc chung của đơn vị, có ý thức giúp đỡ đồng đội hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị, không vì nhiệm vụ của mình hay đơn vị mình mà sao nhãng nhiệm vụ chung của đồng đội và đơn vị bạn.



Những yêu cầu nói trên là yêu cầu cơ bản của mỗi chiến sĩ. Chúng ta cần tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ra sức rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú của đội quân giải phóng.

2024

008845

NLF VCD
FILE SUBJ.
DATE SUB-CAT A
1963

2024 Tài Liệu Giáo Dục Trong Quân Đội (Educational Material for the Army), Chiến Tranh Nhân Dân Quân Đội Nhân Dân (People's War, People's Army), 1963.

2024